

Sevgili Okuyucular,

Sizlerden aldığımız güçle mensubu olduğumuz Yüce Türk Milletine hizmetimize devam ediyoruz.

Okullarımızda eğitim öğretimi en iyi şekilde devam ediyor.

Önümüzdeki günlerde gerçekleştireceğimiz 26. Türk Dünyası Çocuk Şöleni ve Özbekistan'da gerçekleştirmeyi planladığımız 24. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongremizin hazırlık çalışmaları hızla devam ediyor. Bununla birlikte süreli yayınlarımızı aksatmadan, kitaplarımızı ise imkanlarımız dahilinde sizlerin istifadesine sunabilme çalışmalarımız devam ediyor.

Vakıf olarak, alanlarının uzmanı değerli hocalarımızın yazdıkları makalelerle, Türk tarihini, kültürünü, medeniyet birikimini siz değerli okuyucularımızla buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu sayımızda, Doç. Dr. Işıl Tuna Pınar, *Cumhuriyet'in İnşasında Kadın* başlıklı makalesinde, Cumhuriyet'in kuruluş sürecinde kadının üstlendiği toplumsal ve tarihi rolü değerlendirerek modernleşme sürecimizin temel dinamiklerine ışık tutarken, Dr. Öğretim üyesi Cansever Kayapınar Kesgül *Hacı Bektaş Veli'nin Tasavvuf Anlayışında Türk Mitleri* başlıklı çalışması ile tasavvuf geleneğimiz ile kadim Türk inanç ve mitolojik unsurları arasındaki ilişkiyi ortaya koyarak kültürel sürekliliğin varlığını yansıtmaktadır. Roza Kurban, *Çocuk Kalbine Dokunan Kalem: Emine Bikçente-*

yeva başlıklı makalesinde Çocuk Edebiyatı aracılığı ile, değerler aktarımı ve kimlik oluşturulması hususuna dikkat çekerken, Prof. Dr. Minehanım Tekleli, her zaman olduğu gibi *Kırım Kalesi Şehri Gevher Kermen* adlı makalesinde de, Türk'ün değiştirilerek adları unutulmuş şehirlerini sizlere tanıtmayı amaçladı. Elif Yılmaz *Semerkant Kağıdı* adlı makalesiyle, Türk'ün kültür ve üretim konularındaki önemini bir kez daha hatırlatıyor. Dr. Duygu Kıvrak *Bozkırın Yasası: İslamiyet Öncesi Türk Hukukunda Suç, Ceza ve Sosyal Düzen* makalesinde İslamiyet öncesi Türk toplum yapısını ilmi veriler ışığında değerlendiriyor. Av. Hüseyin Özbek *Pontus Hayali ve İnebolu* ve Berkay Koçak *İlk Başarılı Şehir Taarruzu, Aydın Muharebesi* adlı makaleleri ile işgal dönemindeki direniş ruhunu tarihî belgeler ışığında ele alıyor. Ergun Mamedov, 6 sayıdan beri yayınladığımız *Gürcistan Siyasal Hayatında Türkler* başlıklı, çok önemli konulara temas ettiği yazı dizisini bu sayımızdaki makalesi ile nokt alıyor. Prof. Dr. Serap Taşdemir'in *Kurtarıcının Doğduğu Yer Çanakkale* adlı kitap tanıtımı ve Dr. Yasin Cemal Galata'nın, *Londra'da Kırım'ın Sesi Cengiz Dağcı* makaleleri de okunmaya değer yazılar.

Abone olmak, abone bulmak suretiyle esirgemeyeceğiniz desteklerinize her zaman talibiz.

Tanrı Türk'ü Korusun!..

Közhan Yazgan

"Ergenekon Bayramı" veya "Nevruz", canlanma bayramı, dirilme bayramı, kurtulma bayramı, yeni bir hayata geçiş bayramı olarak, Türkler tarafından daima kutlanmıştır, kutlanmaktadır. Sovyetler zamanında 1990 yılında, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı olarak, Bünyamin Aksungur'un idaresinde bir folklor gurubu ve Türk Dünyası'ndan sesler müziği icra eden müzik grubumuzu Türk illerine gönderdik. Türkiye'de o zamanlar, Ergenekon kutlanmıyordu. Sadece Doğu Anadolu'da "Ergenekon Bayramı"-nı "Nevruz" bayramı olarak kendilerine mal etmiş olanlar kutluyorlardı. Azerbaycan'dan Kırgızistan'a ulaşan kılıç kalkan ekibimiz, Lenin heykeli önünde, 150 bin kişinin yer aldığı Bişkek meydanında, müziğimiz ve kılıç kalkan oyunumuzla bu Türk bayramının kutlamasına katıldı. Bu şeref vakfımıza aittir.

Ondan sonra Devlet uyandı ve kendi milletinin bayramını hatırladı. Şimdi çok şükür devletimiz de Nevruz Bayramı'nın kutlanması için resmi olarak düzenlemeler yapıyor. Ergenekon Bayramı'nu, diğer adıyla Nevruz Bayramı'nı kutlamaktan son derece gururluyuz.

Ergenekon, bizim ve Vakfımızın felsefesine göre çok daha manalıdır. Çünkü insan hayatında sıkıntılar olduğu gibi, toplum hayatında da sıkıntılar olabilir. Biz Türkler, ikinci Ergenekon'u İstiklal Harbi döneminde yaşadık. İkinci Ergenekon'dan da, dünyaya ders vererek çıktık.

Bu kara günler tekrar gelebilir. Bugünler geldiği zaman, ne yapmamız gerektiğini Ergenekon Bayramı'nı kutlayarak hatırdan tutabiliriz. Gereken nedir? Bozkurt'un önderliğinde önümüze konulan setleri yıkmak, dağları delmek, Türklüğü unutmamaktır.

Tanrı Türk'ü Korusun!..

Prof. Dr. Turan Yazgan

Nisan 2004 Şehzadebaşı

