

Sevgili Okuyucular,

Yeni yılda, ülkemizde ve tüm Türk Dünyasında felaketlerin yaşanmaması umudumuzu paylaşmıştık. Ne yazık ki, geçen ay Can Azerbaycan'ımızda yaşanan Uçak faciasından kısa bir süre sonra, geçtiğimiz haftalarda Bolu'da yaşanan otel yangınında, Konya'da yaşanan apartman faciasında ve Amerika'da düşen uçakta kaybettiğimiz sporcu canlarımızın acısı yüreklerimizi dağladı. Kaybettiklerimize tanrıdan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Evet acılar ve mutluluklar biz insanlar için olsa da, Allah milletimizi bu tür felaketlerden korusun.

Hiçbir şekilde aksatmamaya gayret ederek, siz değerli okuyucularımızın istifadesine sunduğumuz dergimizin bu sayısında da çok kıymetli araştırmacılarımız, hocalarımız sizler için çok kıymetli çalışmalar hazırladılar.

Ergun Ucatürk; bağımsız Türk devletlerinin anayasal metinlerinde yer alan millî kimlik ve dil kavramlarının eksikliklerini ortaya koyarak, siyasal diplomaside uyum arayışları ve Türk Devletleri Teşkilâtı'nın (TDT) yapısal eksikliklerinin incelendiği özellikle, uluslararası mutabakatlarla Türk soylu toplulukların temel haklarının korunması ve entegrasyon süreçlerinin hızlandırılmasının gerekliliğini vurguladığı *Türk Dünyası Diplomasisinde Kimlik Sorunu: Türklük Anlayışı*, Dr. Ersin Diko; Göç olgusunun, Türk asıllı, Kuzey Makedonya vatandaşlarının eğitim, kariyer ve yaşam standartlarını iyileştirme adına ilgi odağı haline geldiğini, özellikle son yıllarda Avrupa ülkelerine hızla artan göçlerin, Kuzey Makedonya Türklüğü adına yeni bir dönem olduğu, bu yeni dönemin diaspora oluşumuna katkısı olsa da, Kuzey Makedonya'daki Türk kimliğinin gelecekte karşılaşılabileceği sorunların habercisi ve Kuzey Makedonya için sosyo-eko-

nomik ve politik gelişimin temel faktörlerinden biri olduğunu açıkladığı *Kuzey Makedonya Türklüğü ve Göç Sorunu*, Roza Kurban'ın büyük bir ciddiyetle hazırladığı *İdil Ural Aydınları: Doğumunun 90. Yılında Yazar ve Siyasetçi Tufan Minnullin*, yine Prof. Dr. Minehanım Tekleli'nin bıkmadan, usanmadan yadımıza saldırdığı Unutulan Türk Şehirleri serisinden, *Hazar Boyu Kabarıları'nın Adını Yaşatan Şehir Kavar*, Kıımlı Araştırmacı Dr. Tahir Nureddinoğlu Kerim'in Millet Cevherleri: Cafer Seydahmet (1889-1960), Yasin Cemal Galata'nın, Gazeteci Abdi İpekçi'nin Irak Türklerinden Remzi Doğueli ile yaptığı röportajın o dönemin ruhunu yansıtsa da, değinilen hususların, sorunların ve çözüm bekleyen konuların günümüzde geçerliliğini koruduğunu, geçmişten günümüze tüm baskı, yıldırma ve asimilasyon politikalarına rağmen bu gün bile Irak Türkleri'nin Telafer'den Mendeli'ye kadar ses verdiğini dile getirdiği *Abdi İpekçi ve Irak Türkleri* başlıklı makaleleri mutlaka okunmaya değer. Metin Savaş; *Uygurluğun Tekâmülünde Ateşin Rolü*, Nurettin Eyibil; *Moğolistan'da Göktürkler Döneminde iki Kurgan: Şoroon Dov ve Şoroon Bumbagar Mezar Anıtları*, Hüdanur Karaman; *Vefatından Yarım Asır Sonra Cengiz Orhonlu*, Ali Taş; *Medeniyetin Kodları* başlıklı makaleleri siz değerli okuyucularımız için ciddiyetle hazırladılar.

Bu kıymetli eserin, nesillere intikal ettirilmesi siz değerli okuyucularımızın gayretleri ile olacaktır. Abone olmak, abone bulmak ve dostlarınıza tavsiye etmek suretiyle, esirgemeyeceğiniz katkılarınız için teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Tanrı Türk'ü Korusun!..
Közhan Yazgan

Avrupa Birliği taraftarlarına göre "Avrupa Birliği'ne girmek medeniyet dışında kalmaktır. Karanlıkta kalmaktır."

Acaba bizzat Avrupa ülkesi olduğu halde Avrupa Birliği'ne girmeyenler nerede kalıyorlar? Avrupa Birliği taraftarları, "Avrupa Birliği'ne girmek fakir kalmak, işsiz kalmak, borç içinde yüzmektir." diyorlar. Acaba neden Japonya veya İsrail bu durumda değildir?

Avrupa Birliği'ne girerken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ne olacaktır? Türkiye'de hiçbir siyasi kuruluş bu konuda taviz verme cesaretini gösteremeyeceğine göre acaba problem nasıl çözülecektir? Ege Denizi'nde Avrupa Birliği ile pazarlık yapma durumunda kalacağımız şüphesizdir. Fakat Avrupa Birliği şimdiden Ege'de Yunanistan'ın haklarının büyük ölçüde ihlal edildiğini kabul ve ilan etmiştir. Bu durumda yapacağımız pazarlığın bizi götüreceği sonuç ne olacaktır? Avrupa Birliği 12 havarili bayrağıyla bir Hristiyan birliği hüviyeti gösterdiğine göre Hristiyan olmayanlara bünyesinde kaçınıcı sınıf bir yer verecektir?

Şimdiye kadar Avrupa Birliği'yle ilgili yerine getirdiğimiz pek çok husus olduğu halde acaba Avrupa Birliği kendisinin yerine getirmesi gereken hususlardan kaçınıcı yerine getirmiştir? Menfaat sağlama tek taraflı işleme devam edecek midir?

Avrupa Birliği'ni ilgilendiren Türkiye'de idam cezası mıdır, yoksa terör örgütü elebaşı katil Abdullah Öcalan mıdır? Acaba katil Öcalan'a şimdiye kadar verdikleri destek onu nereye ulaştırınca bitecektir? Güney Kıbrıs'ı Avrupa Birliğine almakla, Güney Kıbrıs'ı tek ülke olarak tanımakla, Türkiye'yi işgalci durumuna düşürme planı gerçekleşmeyecek midir?

Avrupa Birliği, Türkiye içinde yeni azınlıklar yaratmakla kalmıyor. Bunlara "Uygun Düzeylerde İdari ve Kültürel Özerklik" düşünüyor. Bu, Türkiye'yi tam bir parçalama tuzağı değil midir? Buna cevap olarak "Bir şey olmaz" demek yeterli midir?

Tanrı Türk'ü Korusun!..
Prof. Dr. Turan Yazgan

Şehzadebaşı Ağustos 2002.