

Sevgili Okuyucular,

Can Azerbaycan'ımıza ait bir yolcu uçağının düşmesi sonucu hayatlarını kaybeden kardeşlerimize Tanrı'dan rahmet, kederli ailelerine ve Türk dünyasına baş sağlığı diliyoruz.

Sizlerin desteği ile, daha güzel işler başarmaya hazırız. Turan Yazgan hocamızın çok önem verdiği ve nesillere intikalini arzu ettiği süreli yayınlarımızı inşallah aksatmadan çıkarmaya devam edeceğiz. Bunun yanısıra sizlerin istifadesine sunmayı arzu ettiğimiz kitaplarımızı da en kısa sürede sizlerle buluşturacağız.

Yeni yılın ilk sayısında, Doç. Dr. Gökmen Kılıçoğlu, "Bağımsızlığımızı kazanmasının ardından oluşturmaya çalıştığı düzen zaman zaman Batı'nın müdahaleleri ile çökmüş olan; sonrasında Arap Milliyetçiliği ve Sosyalizmin bir bileşimi olarak doğan Baas Hareketi ile farklı bir yöne evrilen Suriye'de Baas içerisinde bir darbeyle iktidarı ele geçiren Hafız Esat ile birlikte otoriter ve baskıcı bir rejim oluşmuştur. Hafız Esat'ın ölümü ile oğlu Beşşar Esat iktidara getirilmiştir. İlk dönemlerinde reformist bir çizgi izleyeceği izlenimi veren oğul Esat, kısa bir süre sonra babasının yolundan gitmeye devam etmiştir. Arap Baharı ile birlikte bazı reform adımları atsa da bu yeterli olmamış ve ülkesini bir iç savaşa sürüklenmekten kurtaramamıştır." sözleri giriş yaptığı "Suriye İç Savaşı Bitiyor mu?"; Usta Gazeteci Mustafa Kemal Salı, "Suriye'nin geleceğini görebilmek için, I. Dünya Savaşı ve özellikle 2011'de estirilen Arap Baharı rüzgarları sonrasında yaşananları hatırlamak gerekir. Biz de, Heyet Tahrirü'ş Şam (HTŞ) Lideri Ebu Muhammed Colani'ye emanet edilen Suriye'de olup bitenleri, bütün dünya ile birlikte, merakla vekimin ne yapmak istediğini anlamaya çalışarak izlemekteyiz." şeklinde takdim ettiği "Suriye Nereye? başlıklı makaleleriyle gündemdeki Suriye konusu ile ilgili görüşlerini sizlerle paylaştılar.

Kırımlı akademisyen, Dr. Tahir Nureddinoğlu Kerim yeni yazı dizisi "Millet Cevherleri -1- Çelebicihan (1885-1919), Roza Kurban; İdil-Ural Aydınları: Doğumunun 130. Yılında Kızıl Terör

Kurbanı Başkurt Şair Şeyhazade Babiç (1895-1919), Dr. İrfan Paksoy ise "Mağcan Cumabay ve Uzaktaki Kardeşime" başlıklı yazıları ile, Türk coğrafyasında yaşamış, tek suçları Türk olarak yaratılmak olan Kızıl Terör kurbanı aydınlarımızı bir vefa borcu olarak sizlere tanıttılar.

Genç akademisyen adayımız, Berkay Kocak'ın geçen sayımızdan devam eden, "Zeybekliğin Kökenine Dair Tartışmalar" makalesi de son derece aydınlatıcı bir araştırma. Ali Taş'ın; "Kültürleri ile Türkler; İskit, Hun, Selçuklu, Osmanlı imparatorluğu ile dünya medeniyetine yön vermişler ve vermeye de devam edeceklendir. Yeri gelmiş din hassasiyeti azalmış, yeri gelmiş dil hassasiyeti azalmış ama Türk kültürü devam etmiştir." sözleri ile özetlediği "Eski Türklerin Dünyaya Hakimiyet Anlayışı" Zeynep Uluant'ın ülkemizi dünyanın öbür ucunda iftiharla temsil ederek kanıyla canıyla bedel ödeyen isimli isimsiz kahramanlarımıza bir vefa borcu olarak kaleme aldığı, "Kore Savaşı'nda Türk Gibi", Prof. Dr. Minehanım Tekleli'nin "Türkistan'da Kuşan Hakimiyetini Yaratın Guşçular" makaleleri de bu sayımızın okunmaya değer yazıları.

Vefatının 12. yılında Turan Yazgan hocamızı düzenlediğimiz bir anma töreni ile rahmetle andık. Prof. Dr. Mustafa Erkal "Rahmetli Prof. Dr. Turan Yazgan'ı Rahmetle Andık", Metin Köse ise "Türk Dünyası Sevdalıları ile Turan Yazgan'ı Andık" başlıklı yazıları ile bu güzel programı sizler için kaleme aldılar.

Her zaman ısrarla belirttiğimiz gibi, biz sizlerle varız. Dergilerimize abone olmak, abone bulmak, kitaplarımızı tanıtmak, okutmak, hediye etmek, dergimize makalelerinizi göndermek, imkanlarınız dahilinde olması halinde reklam vermek suretiyle destek vermenizi bekliyor, bu vesile ile yeni yılınızı en iyi dileklerimizle kutluyor, milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyoruz.

Tanrı Türk'ü Korusun!..

Közhan Yazgan

Yeni bin yılda bütün iki yüz elli milyonluk Türk milletine mutluluk, refah ve sağlık diliyoruz.

On yıl, yirmi yıl, elli yıl, yüzyıl gibi uzun zamanları hedef alan ve ülkeleri yönetmekle değil, yüce Türk milletini birleştirmek, birliğin doğuracağı güçle "sözü geçen, kılıcı kesen", zengin, huzurlu bir millet haline getirmekle ilgili bir politikadır bizim politikamız.

İstiyoruz ki, Türk Dünyası'nın her yerindeki Türk topluluklarını Türkler idare etsin. Türk coğrafyasının bütün iktisadi kaynaklarını Türkler kendileri için kullansınlar. Türk kültürü kökünden koparılmadan geliştirilsin. Türk dili, eğitimde her yerde kayıtsız şartsız tek eğitim dili olarak şerefli yerini alsın ve Türkçe bütün Türk Dünyası'nın ortak edebî dili olarak gelişsin.

Türkiye Türkçesinin alfabeti her dilin olduğu gibi Türkçenin de tek alfabeti olarak bütün Türkler arasında resmen kabul görsün.

Çok gerekliyse yeni harf değil bazı harflere "ı" yerine "h"nın altına nokta, "ka" yerine "k"nin altına nokta... işaretler koymak- tan başka hiçbir değişikliğe yer verilmesin. Çocuklarımız tarih şuruna sahip olsun ve devlet, bayrak,vatan, dil, din gibi mukaddes değerlerimizin şaşmaz ve yılmaz bekçisi olsun.

Tanrı Türk'ü Korusun!..

Prof. Dr. Turan Yazgan

Şehzadebaşı / Mayıs 2000

