

Sevgili Okuyucular,

1987 yılından beri, hiç bir şekilde yılmadan, yorulmadan, şanlı tarihimizi, kültürümüzü nesillere intikal ettirebilmiş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Dergimiz artan posta ve kargo maliyeti sebebiyle, aynı zamanda e-dergi olarak da hizmet vermeye başladı. Böylece arzu eden okuyucularımız e-dergi olarak, arzu eden okuyucularımız basılı yayın olarak istifade edebilecekler. Bunun yanısıra yine artan baskı maliyetleri sebebiyle, maalesef eskisi kadar yayın yapamıyor olsak ta, Dr. Yusuf Gedikli'nin *Sabar, Barsil, Saragur Türkleri ve Türkçeleri* adlı kitabını sizlerin istifadesine sunabildik. İnşallah imkanlarımız nisbetinde Türklüğe hizmet edecek yayınlarımız hizmetinizde olacak.

Vakfımızın faaliyetleri sizlerin takdir ve destekleriyle devam ediyor. Eğitim kurumlarımız yeni eğitim öğretim yılına yüksek hizmet ruhuyla başladı. Bu ay itibariyle yaz döneminde iki ay süreyle ara vermiş olduğumuz konferanslarımıza yeniden başlıyoruz.

Dergimizin bu sayısında yine, çok değerli araştırmalarla sizlerin huzurundayız. Türk Dünyasının en önemli meselelerinden biri olan "Ortak Alfabe" konusunu, cennet mekan Prof. Dr. Turan Yazgan hocamızın çok ilginç tesbitlerinin yer aldığı "Alfabe ve Dil Meselemiz", Prof. Dr. Metin Karaörs'ün "Sevinmiştik... Ama?", ve Yağmur Tunalı'nın "Şu Alfabe Meselesi" başlıklı değerli yazılarıyla dikkatlerinize sunduk. Zafer Karatay'ın "Yüzyılımızdaki Cumhuriyet" ve Dr. İrfan Paksoy'un "Cumhuriyetin İlanına Giden Süreç" yazıları da oldukça değerli araştırmalar. Prof. Dr. Okan Yeşilot hocamız "Kafkas İslam Ordusu ve Türkiye Azerbaycan İlişkilerine Etkisi" başlıklı yazısını, "Kafkas İslam Ordusu, Osmanlı

İmparatorluğu'nun son döneminde hem stratejik hem de ideolojik hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik önemli bir girişim olarak Türk tarihi açısından büyük bir öneme sahiptir." sözleriyle özetliyor. Metin Savaş'ın "Görünmezlerin Görünür Nesnelere (Mitler ve Gerçekler)" yazısı da büyük bir ciddiyetle sizler için hazırlandı. Usta gazeteci Mustafa Kemal Sallı, "Ortadoğu Baharı ve Lübnan" başlıklı yazısında, 2005'te, Başbakan Refik Hariri'nin katledilmesiyle başlayan ve oğlu Saad Hariri'nin 2017'de başbakan olarak ziyaret ettiği Suudi Arabistan'da rehin alınıp istifaya zorlanmasıyla gelişen bölgesel gerginlik, 4 Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nın patlatılması ve Hamas Lideri Haniyye'nin 2024'te Tahran'da öldürülmesiyle, ortaya çıkan ve küresel barışı tehdit eden Lübnan sorununa açıklık getirmeye çalıştı. Nurettin Eyibil'in, tarihimize ışık tuttuğunu ve mutlaka korunması gereken eserlerden biri olduğunu savunduğu "Göktürklerden Bir Miras: Şivet Ulan Amt Külliyesi" başlıklı seyahat yazısı da okunmaya değer. Yücel Önder "Hun-Türk Kurultayı ve Nazlı Budin" başlıklı seyahat notları ile, iki yılda bir gerçekleştirilmekte olan Hun Türk Kurultayını sizler için kaleme aldı. Geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Avni Engüllü'yü "Avni Engüllü: Geçmişin Sesi", başlığı ile Ersin Diko ve Prof. Dr. Mücteba İlgürel'i, "Osmanlı Tarihçisi Prof. Dr. Mücteba İlgürel'in Ardından" adlı yazısı ile Şevket Kaan Gündoğdu tanıtmaya çalıştı.

Sizler derginize sahip çıktıkça, biz sizin hizmetinizde olmayı, dergimizi nesillere intikal ettirmeye gayret edeceğiz.

Tanrı Türk'ü Korusun!..
Közhan Yazgan



Bir asırdır süren "dilde, fikirde ve işte birlik" ülküsünün gerçekleşmemesi için Rusların, İran'ın ve Çin'in uyguladığı politikalara ilave olarak Batı âleminin de çeşitli projeler uyguladığı bir gerçektir.

Çin ve İran, Arap alfabesini muhafaza ederek ve Türkçe eğitimi yasaklayarak, alfabe birliğini engellerken Ruslar da her Türk topluluğuna ayrı ayrı alfabeler vererek Türklerin birbirlerini okumalarına ve yazı dilinde birbirleriyle anlaşmalarına engel olmuştur.

Mesela Kazakistan'da bir sese tekabül eden harf, Kırgızistan'da başka sese tekabül ettirilerek suretiyle açıkça kasıtlı bir bölücülük yapılmış ve tek milletten çeşitli milletler oluşturulmaya çalışılmıştır. Bunda kısmen de başarılı olunmuştur.

Geçen asrın sonunda ortaya çıkan dil birliğini gerçekleştirmenin asli şartı olan alfabe birliğini sağlama imkânı da maalesef bu defa kendimiz tarafından katledilmiştir.

Pek çok konuşmamda hatta yazımda Türkleri tek alfabaya kavuşturacak siyasî iradeyi ortaya koyacak liderlerin, dünyanın her yerindeki torunlarımız, erken olursa çocuklarımız tarafından, altından heykellerinin dikileceğini belirttim. Altından heykele en layık liderler sadece ve sadece bu konuyu halleden liderler olabilir.

Tanrı Türk'ü Korusun!..
Prof. Dr. Turan Yazgan

Şehzadebaşı / Ocak 2008