

Sevgili Okuyucular,

Ağustos ayı Türkler için zafer ayı olarak bilinir. Türk tarihinin en görkemli zaferlerini bu ayda kaydettik tarih sayfalarına. 26 Ağustos 1071'de Malazgirt Ovası'nda Selçuklu Sultanı Alparslan, Doğu Roma İmparatoru Romen Diyojen'i yenerek Anadolu'nun Türklere yeni yurt olmasını sağladı.

24 Ağustos 1516'da Yavuz Sultan Selim Mercidabık'ta Memlük Devleti ortadan kaldırdı. Savaş sonrasında Hilafet Osmanlı hanedanına geçti, Suriye, Lübnan ve Filistin, Osmanlı hakimiyetine girdi, Mısır ve Arabistan Yarımadası yolu açıldı ve Güneydoğu Anadolu'nun zapt edilmesiyle Anadolu Türk birliği tamamlandı.

1521 yılında yine bu ayda Belgrad Kanuni Sultan Süleyman'a boyun eğdi. Daha önce II. Murat ve Fatih Sultan Mehmet'in kuşattığı Belgrad bu tarihten itibaren Batı seferlerimizden en önemli üssü olarak "Darü'l Cihad" adıyla anıldı aldı.

Bu fetihten 5 yıl sonra 29 Ağustos 1526'da Kanuni Sultan Süleyman, bu kez de Macaristan Kralı 2. Layoş komutasındaki Macar ordusuna mağlubiyeti tattırdı. Mohaç'ta karşılaştığı Macar ordusunu iki saat gibi kısa bir sürede bozguna uğratan Türkler, Macaristan'ı da sınırlarına katmayı başardı.

1 Ağustos 1571 tarihinde, 2. Selim tarafından fethi istenen Kıbrıs, Lala Mustafa Paşa tarafından fethedildi. Bu sayede Kıbrıs, Türklüğün Akdeniz'deki savaş gemisi haline geldi.

Bu zaferlerin son halkası ise Başkomutan Mustafa Kemal Paşa'nın, "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri!" emrini verdiği Büyük Taarruz'dur. Bu zaferle hiçbir düşman askeri bir daha Türk yurduna göz dikemeyeceğini anlamış, yedi düvel ardına bile bakmadan sonsuza kadar Anadolu'yu terk etmiştir.

Ağustos sayımızda zafer ayının son halkası olan Büyük Taarruz'u Dr. İrfan Paksoy'un kaleminden okuyacaksınız. Bu zaferin en büyük sembolü olan bozkurtun Türk tarihindeki yerini ise Prof. Dr. Ahmet Taşağlı imzasıyla sizlere buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz.

Ayrıca dergimizin sayfalarında Prof. Dr. Abdulvahap Kara, Prof. Dr. Sait Yılmaz, Cansever Kayapınar, Hakan Yılmaz, Hüdavendigâr Onur ve Roza Kurban ile Türk Dünyası'nın dünü, bugünü ve yarını ile ilgili keyifli bir tura çıkacaksınız.

Tanrı Türk'ü Korusun!..

Közhan Yazgan

Bir milletin içindeki mücadele "Hak yok, vazife vardır." diyen ülkücülerle "Hak var, vazife yoktur." diyen soyguncu, vurguncu ve sömürücüler arasındaki mücadeledir. "Hak vazifinin karşılığıdır." Diyenler ise, bu mücadelede galip gelen gruba tabi olmuşlardır.

Bir milletin zaferler kazandığı, refahının arttığı, teknolojiye, sosyal ve kültürel alanda başarılar elde ettiği ve gelişmeler kaydettiği, devletin güçlendiği, sözünün dünya çapında geçkin olduğu dönemler, "Hak yok, vazife vardır." diyen ülkücülerle "Hak vazifinin karşılığıdır." diyenlerin beraber olduğu dönemlerdir. Milletlerin tarihinde özellikle Türk milletinin tarihinde böyle bahtlı devreler çok büyük önem taşır. Bu dönemde millî ahlâk son derece yüksektir.

Bir ülkede ahlâkın bozulduğu, refahın artmadığı, buna karşılık soygunların, vurgunların yaygın olduğu dönemler ise, "Hak var, vazife yoktur." diyenlerle "Hak vazifinin karşılığıdır." diyenlerin beraber olmaya mecbur olduğu dönemlerdir. Türk milletinin Atatürk'ten sonra siyasî, iktisadî ve sosyal bünyesinin uğradığı tahribat, herhâlde ikinci gurubun, üçüncü guruba hâkim olduğu uzunca bir sürenin yaşandığını göstermektedir.

Türk gençlerinin "Hak yok, vazife vardır." diyen ülkücüler olarak yetişmesi son derece önem taşımaktadır. Bunun için örnek alacağı insanlar hayatları boyunca hiç sapmamış, şaşmamış, kelle koltukta dişini tırnağına takarak vatanına hizmet etmekten, milletine yararlı olmaktan başka bir şey düşünmemiş olan insanlardır.

Tanrı Türk'ü Korusun!..

Prof. Dr. Turan Yazgan

Şehzadebaşı Ocak 2007.

