

Sevgili Okuyucular,

Bu sayımızla birlikte yurtdışı eğitim öğretim kurumlarımız tatile giriyor. Her ne kadar, okullarımız tatile giriyor olsa da yönetim olarak bizler yeni eğitim öğretim yılının hazırlıklarına başladık bile.

Turan Yazgan hocamızın yüksek öngörüsü ile, Türk Coğrafyasında açılan okullarımız başarıyla ve gururla 30. yaşını tamamlamış bulunmaktadır.

Ulu önder Atatürk, ileri görüşlü bir devlet adamı olarak çok uzun yıllar öncesinden Sovyetler Birliği'nin dağılacağını "... İşte o zaman Türkiye ne yapacağını bilmelidir. Bizim bu dostumuzun yönetiminde dili bir, inancı bir, özü bir kardeşlerimiz vardır. Onlara sahip çıkmaya hazır olmalıyız. Hazır olmak yalnız o günü susup beklemek değildir. Hazırlanmak lazımdır. Milletler buna nasıl hazırlanır? Manevi köprüleri sağlam tutarak... Dil bir köprüdür; tarih bir köprüdür; inanç bir köprüdür. Köklerimizde inmeli ve olayların bölüdüğü tarihimize içinde bütünleşmeliyiz. Onların bize yaklaşmasını bekleyemeyiz. Bizim onlara yaklaşmamız gerekir." sözleriyle ifade etmiştir. Turan Yazgan hocamız ise, ulu önderimizin bu sözlerinin bilincinde olarak, kısıtlı imkanlarla kurduğu vakfımız vasıtasıyla, Sovyetler Birliği dağıldığı andan itibaren, kardeşlerimizle yakınlaşmak, bütünleşmek ve sahip çıkmak amacıyla olağanüstü bir çaba sarfetmiştir. Bugün ise, amacına ulaştığına hepimiz şahidiz.

Liselerimizden mezun olan öğrencilerimiz, en iyi üniversitelerde eğitim görmekte, fakültelerimizden mezun olan öğrencilerimiz ise ülkelerinde ve pek çok yabancı ülkede, çok uluslu şirketlerde ve kamu kurumlarında üst düzey görevlerde istihdam edilmek suretiyle, Türk devletlerinin her geçen gün daha da güçlenen ticari, siyasi, sosyal ve kültürel ilişkilerinin yürütülmesi ve geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır.

Mezunlarımızın bu başarıları göstermektedir ki, Hocamızın, her türlü olumsuzluklara ve maddi imkansızlıklara rağmen, ideallerini hayata geçirme çabası mükafatla sonuçlanmış, eğitim kurumları buldukları ülkelerin takdir edilen, saygın kurumları haline dönüşmüş, mezunları öncelikli tercih edilen personeller durumuna gelmiştir.

Bu çerçevede, Kırgızistan-Calabat'taki Türk Dünyası Calabat İşletme Fakültemiz ile Türk Dünyası Kırgız Türk Meslek Yüksek okulumuzun bağlı bulunduğu Uluslararası K. Ş. Tokto-

mamatov Üniversitesi'nin kuruluşunun 30. yılı kutlamaları ve "4. Uluslararası Kantör Şaripoviç Sempozyumu"na ve Fakültemiz ve Meslek Yüksek okulumuzdan 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında mezun olan öğrencilerimizin mezuniyet törenlerine katılarak diplomalarını sunduk.

Türk Dünyası Bakü Atatürk Lisemizin ve Türk Dünyası İktisat Fakültemizin mezuniyet ve 30. yıl kutlama törenlerini de önümüzdeki günlerde büyük bir coşku ile gerçekleştireceğiz. Bu vesileyle Turan hocamızı rahmetle anıyor, emanetinin emin ellerde olduğunu bir kez daha hatırlatıyoruz.

Sizlerinde de hoşgörüsüne sığınarak, 30. yıl münasebetiyle dergimizin büyük bir kısmını Bayramcan ve Azerbaycan'daki eğitim öğretim faaliyetlerimize ayırdık.

Prof. Dr. Mehmet Yüce; "Türk Dünyası İktisat Fakültesi" ve "Bağımsızlık Sonrası Azerbaycan'ın Ekonomik Gelişim Seyri", Cahan Memmedova; "Turan Yazgan Hocamızın Mirası: Türk Dünyası İşletme Fakültesi", Sevda Heyder kızı Memmedova; "Türk Dünyası İşletme Fakültesi'nin Kuruluşu Hakkında", Doç. Dr. Aydan Handan; "Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin Eğitim Faaliyetleri", Semih İpek; "Türk Dünyası Bakü Atatürk Lisesi", "Akademisyenlerin Kaleminden TUDİFAK", Samir Hümbetov; "Karabağ Savaşı'ndan Vatan Muharebesine Azerbaycan'ın Dış Politikası", Dr. Leman Bayramova; "Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi'nin Hukuk Sistemindeki Yeri ve Önemi" adlı makaleleriyle sizleri Azerbaycan ve Azerbaycan'daki eğitim kurumlarımız hakkında bilgilendiriyor.

Prof. Dr. Minehanım Nuriyeva Tekeli'nin "Hazar Kapıları: Derbent "Kapalı Kapı" veya Kilitli Geçit", Roza Kurban'ın "İdil Ural Aydınları: İbrahim Nurullin", Doç. Dr. Işıl Tuna Pınar'ın "69. Yılında Johnson'un Mektubu ve Düşündürdükleri", Ezgi Baran'ın "Türk Tasavvufundan Bugüne Ölümsüz bir Değer Atalar Kültü", Prof. Dr. Sebahattin Şimşir'in, "Aydil Erol'a Dair Hatırladıklarım" başlıklı yazılarını da keyifle okuyacağımızı umuyoruz.

Bu vesileyle yaklaşan Kurban Bayramınızı kutluyor, dergilerimizin sizlerle var olacağını, abone olmak, abone bulmak hususunda desteklerinizi esirgememenizi hatırlatmak istiyoruz.

Tanrı Türk'ü Korusun!..
Közhan Yazgan



Sovyetler Birliği'nin kurduğu Ermenistan, hem Sovyetler Birliği'nde hâkim olan Ruslar, hem zamanla Batılılar tarafından çok desteklenerek, Türkiye ile Türkistan arasındaki engel olarak daima kullanıldı. Bu kullanıma Ermenilerin adına kurulan Asala adlı terör örgütüyle, uydurdıkları "1915 soykırımı" iddiasıyla, bütün dünyada faaliyet gösteren dehşetli bir propagandayla devam etti ve ediyor.

Stalin'in Ermenilere peşkeş çektiği ve Azerbaycan'la Türkiye arasında hançer gibi bağrımıza saplanan ve Türkistan'la Türkiye'nin birbirine kara yoluyla bağlantısını önleyen bölgeyi (Zengezur) Ermenilere genişlettirdiler.

Ermeniler Karabağ'ı Karabağ diye işgal etmediler. Zengezur'a ilave ettikleri toprakları memleketimiz genişleyecek diye işgal etmediler. Türkiye'nin Türkistan'la olan irtibatını güçleştirmek isteyen devletler, Ermenistan'a o bölgeleri işgal etmesi için her türlü desteği sağladılar.

Özellikle Rus orduları ve Avrupa ülkeleri Türkiye'nin Türkistan'la olan irtibatını kesmek için Ermenilere fülen destek sağladı. Böylece Karabağ ve Azerbaycan topraklarının %25'i Ermenilere işgal ettirildi.

Tanrı Türk'ü Korusun!..
Prof. Dr. Turan Yazgan

Mayıs 2009, Levent