

Sevgili Okuyucular,

Yeni eğitim öğretim yılına hazırlık çalışmalarımız tamamlandı ve eğitim kurumlarımız öğrencileriyle buluştu.

Aynı zamanda gerçek bir eğitimci olan Turan Yazgan Hocamızın, “... bundan sonra Türkler arasında hem bilgi akışı, hem iktisadi değerlerin akışı canımız pahasına da olsa kanımız pahasına da olsa mutlaka sağlanacaktır. Onu biz, çocuklarımızdan ve gençlerimizden bekliyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimiz bizim yarınımızdır. Ümidimizdir. Çocuklarımızdan ve gençlerimizden başka güveneceğimiz hiçbir dal yoktur.” ve “... Daima daha doğruyu arayacak, soran, çözen, düşünen nesiller yetiştirmeye ihtiyaç vardır. ...Milliyetçilik şartlanmayla değil, düşünmeyle yaşar ve başarılı olur.” sözleri, eğitim konusundaki daima ışığımızdır, yol göstericimizdir. Bu vesileyle yeni eğitim öğretim yılının başarılı ve hayırlı olmasını diliyoruz.

Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongremizin 19. sunu Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi ev sahipliğinde, 27-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirdik. Kongremizle ilgili ayrıntılı bilgiyi önümüzdeki sayımızda sizlerle paylaşacağız. Emegi geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz.

Birbirinden değerli hocalarımız, birbirinden ciddi, birbirinden önemli araştırmalarını siz değerli okuyucularımız için kaleme aldılar. Bu çerçevede; Zafer Karatay “Kırım’da Yeni Bir Şanlı Tarih Yazılıyor”, Mehmet Da-

ğistanlı “Türk Altay Felsefesi’nin 30 Ağustos’a Yansıması”, Erkin Akan “Arşiv Belgelerinin Bulgaristan’a Satılmasının Bürokratik İşleyişe Etkileri Üzerine Bir Değerlendirme”, Ergün Mamedov “Cephenin Öteki Tarafındakiler: Azerbaycan Türk Lejyonu”, Hakan Yılmaz “Yeni Tarihi Bulgular da Osmanlı Ataları”, Yeliz Şenyel “Ayda Bir Söyleşi”, Prof. Dr. Ayşegül Demirhan Erdemir “Türk Tıp Tarihinde Tıp Öğretimi Üzerine”, Prof. Dr. Mustafa Aksoy “Tarih Sosyolojisi Bağlamında Çemişgezek-Tunceli Araştırmaları”, Roza Kurban ise “İdil Ural Aydınları” adlı makaleleri ile sizlerle birlikte olacaklar.

Bu vesile ile, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, onun kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, Cumhuriyetimizin payidar olmasını diliyor, Cumhuriyet Bayramımızı en içten dileklerle kutluyorum.

Her zaman olduğu gibi, tek başımıza hiçbir şey yapmadığımızı, sizlerin varlığı ve desteği ile hizmetlerimizi daha verimli ve kalıcı hale getireceğimize olan inancımızı hatırlatmak istiyorum.

Tanrı Türk’ü Korusun!..
Közhan Yazgan



Dergimizin Ekim sayısını Cumhuriyetimizin 75. yılına tahsis etmeyi düşünmedik. Çünkü Cumhuriyet hayatımızın ta kendisidir. Bunun muhasebesini yapmak ayrıca mümkün değildir.

75 yılda nereden nereye geldik sorusunu cevaplandırmak da çok güçtür. Çünkü bunu parlak cümlelerle akla kara arasındaki fark gibi ifade etmek mümkündür. Gerçekten karanlıktan aydınlığa, cehaletten münevverliğe, geri kalmışlıktan gelişmişliğe, ziraatten sanayiye, iğne iplik ithalinden beyaz eşya ihracına, hastalıklı bir nüfustan sağlıklı bir nüfusa geçiştir. Diğer taraftan ise, meseleyi nisbi olarak ele aldığımızda, meselâ Yunanistan’la veya Japonya ile mukayese ettiğimizde yukarıdaki gerçekler gerçekliğinden bir şey kaybetmez ama nisbi olarak yetersiz kalır. Türk toplumunun Japon veya Yunan toplumundan gelişme potansiyeli açısından hiçbir farkı olamaz; Türkiye’nin topraklarının bu iki ülkenin topraklarından daha verimsiz, madenlerinin daha az, akarsularının daha yetersiz, göllerinin ve denizlerinin daha elverişsiz olduğu söylenemez. Bugün istediği ve başarılı olacağı eğitimi yapamayan yüz binlerce gencimiz, eğitim yoluyla tatminsiz hale düşürülen yüz binlerce ailemiz var. Türkiye’nin dört bucağında hâlâ gelişigüzel elektrik kesilmeleri ve voltaj düzensizlikleri yaşanıyor. Türkçe üniversitelerden ve diğer eğitim kurumlarından neredeyse kovuldu, sokaklar, caddeler yabancı kelimelerden teşekkül eden sayısız levhaların tasallutunda. Siyasi istikrar yok, medya hırsızlık, uğursuzluk, soygun, cinayet ve kaza haberleriyle dolu... Çete edebiyatı da cabası...

O halde Cumhuriyet’in 75. yılında varamadığımız yerlere niçin varamadığımızı, nelerin, nasıl, ne gibi vasıtalarla bizi en-gellediğini iyi araştırmak gerekmektedir. Ümidimiz bu araştırmaların pek çok kurum ve kuruluşumuz tarafından en iyi şekilde yapılacağıdır.

Tanrı Türk’ü Korusun!..
Prof. Dr. Turan Yazgan