

Sevgili Okuyucular,

Vakfımızın herşeye rağmen yürütmeye çalıştığı faaliyetleri, dergimizin "Vakfımızdan Haberler" bölümünden takip edebilirsiniz.

Salgın dolayısıyla, gündemdeki yerini koruyamayan Doğu Türkistan Meselesi hepimizin kanayan yarasıdır. Yüce Tanrı'nın, bir gün mutlaka gerçek demirperdenin ardında inleyen kardeşlerimizin imdatlarına yetişeceğine inancımız sonsuzdur.

Cennetmekan Turan Yazgan hocamızın bundan 20 yıl önce "Tarihte tehcir ve katliama asıl maruz bırakılmış soy Türkler olduğu halde, ne yazık ki, tam tersi olarak ilan edilmektedir. Tarih, tarihin belge ve bilgileriyle tersine çevrilemediği için, yalan ve şarlatanlıkla ve siyasi yoldan tersine çevrilmeye çalışılmaktadır." şeklindeki ifadesi, bugün maalesef Biden'in talihsiz açıklaması ile bir kez daha doğrulanmıştır. Biz de Biden'e şöyle seslenmek istiyoruz.

"ABD Devlet Başkanı Joe Biden! İki Yüz Yıllık Vahşi Trajedinizi Oynamayı Bırakın!"

Doymak bilmeyen sömürme iştahınızla, 100 yıl önce Ermenilerin kanına isyan virüsünü aşılayıp, devletine isyan ettirdiniz, Osmanlı Türkiye'sinde yüz binlerce Müslüman-Türk'ü katlettiniz, yüz binlerce Ermeni'nin ölümüne sebep oldunuz. Kourdurdunuz Ermeni çeteleriyle onlarca Türk diplomatının kanına girdiniz. Azerbaycan-Karabağ'da Ermenilerin Türklere yaptığı soykırımı göz yumdunuz. Hâlâ doymak bilmeyen hırsınızla Ermenilere vahşet aşılama çabıyorsunuz.

Soykırım yapmak size mahsustur!

Dünya aklı ve vicdanı, Kızıldere'lilere, Japonlara, Vietnam'a, Kamboçya'ya, Irak'a, Suriye'ye yaptığımız zulüm ve soykırımlarla öldürdüğünüz on milyonlarca insanı unuttu, unutmayacak da!

Devleti devlete çatıp kan döktürüp silah satmayı bırakın artık!

Bırakın insanlık huzur içinde insanca yaşasın...

Tarih sizi yalanlıyor; kendi belgeleriniz, kendi bilim insanlarımız sizi yalanlıyor!

Sömürü politikana, insanlığı kurban etmeyi bırakın!

Biz Ermeniler başta olmak üzere komşularımızla barış içinde yaşamayı biliriz;

Yeter ki siz ve sizin gibiler bizim işimize karışmasın...

24 Nisan 1915 Osmanlı Türkiye'si'nin devlete isyan hazırlığında olan Ermeni teröristleri tutuklayıp Ermeni terör gruplarını silahtan arındırdığı gündür.

24 Nisan 2021'de bunu Ermeni Soykırımı olarak ifade etme yalanınızı, iftiranınızı asla kabul etmiyor, dünya kamuoyu önünde şiddetle kınıyoruz!"

Dergimizin bu sayısında da sizleri, her birinin siyasi, tarihi, sosyal ve kültürel yönleri ağır basan, İstanbul'unuzun fethi anısına M. Kemal Salı'nın hazırladığı "Fetih ve Fatih", Sadi Bayram'ın "Böklü Mezar Taşları", Prof. Dr. Ayşegül Demirhan Erdemir'in "Türk Tıp Tarihinde Ruh Kavramı Üzerine Düşünceler", Prof. Dr. Okan Yeşilot/Dr. Mehdi Genceli'nin "31 Mart 1918 Katliamı'nın Bakü Matbuatına Yansması", Sami Sefer Coşkun'un 3 Mayıs Türkçüler Günü anısına hazırladığı "3 Mayıs 1944 ve Türk Milliyetçiliği", Prof. Dr. Mustafa Aksoy'un "Tarih Sosyolojisi Bağlamında Nazimiye-Tunceli Araştırmaları", Zafer Karatay'ın, Kırım Sürgünü anısına kaleme aldığı "Kırım Sürgünü Kurbanları", Doç. Dr. Kürşat Yıldırım'ın "Eski Türk Bozkır Devleti Üzerine Bazı Notlar", Dr. Ahmet İnan'ın Vakıflar Haftası münasebetiyle dikkatlerinize sunduğu "Eyüp Sultan Beldesi ve Mihrişah Valide Sultan Vakfı", Prof. Dr. Minehanım Nuriyeva Tekeli'nin "Alabuga Şehri'nin Tarihçesi", Roza Kurban'ın "İdil Ural Aydınları/Hadi Atlası" ve Hakan Yılmaz'ın "Yeni Tarihî Bulgularda Osmanlı Ataları / "Şah-Melik Kaya Alp" ya da "Kayır Hân" adlı makaleleri ile buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Dergilerimizin ve tüm yayınlarımızın her zaman olduğu gibi, sizlerin takdiri ve desteği ile nesilden nesile aktarılacağına inanıyoruz.

Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle.

Tanrı Türk'ü Korusun!..

Közhan Yazgan

Birinci Cihan Harbi içinde ve sonunda önceleri Ruslarla, sonra Fransızlarla iş birliği yapan Ermeniler, erkeksiz Türk köylerine saldırarak yüz binlerce Türk'ü katlettiler ve tarihin yüz karası olan sahifelerini yazdılar. Ermenilerin sakat ve yaşlılardan başkaca erkek bulunmayan Türk köylerindeki katliamlarına son vermek için bir kanun gereği ve muntazam kafiyelele yurdumuzun başka bir yerine nakledilerek can ve mal emniyetlerinin sağlanmaya çalışılması gibi son derece insani bir gayretimiz maalesef bize "Türkler Ermenileri kesti", şeklinde fatura edilmeye çalışılıyor. Güvenlik güçlerinin hemen tamamı cephe savaşta olduğundan bu göç sırasında Ermenilerin katlettikleri ailelerin fertlerinin saldırılarına maruz kalmaları devletin planlı çabası gibi gösterilmeye gayret ediliyor. Oysa devlet, cephe gerisinde devletin yeterli emniyet tedbirlerini alabilecek olsaydı, zaten Ermenilerin Türkleri ve Müslümanları katletmesine fırsat vermezdi.

Batı dünyası ve Türk düşmanları Ermeniler tarafından katledilen 1,5 milyon Türk'ten hiç söz etmemektedir.

Tanrı Türk'ü Korusun!..

Turan Yazgan

Şehzadebaşı, 11 Ağustos 2008

