

## Sevgili Okuyucular,

Ne yazık ki, malum salgın dolayısıyla faaliyetlerimizi fiziki ortamda gerçekleştirebilmekten mahrumuz.

Kurumlarımızdaki eğitim öğretim ve sosyal faaliyetler her ne kadar çevrimiçi olarak devam etse de, maalesef sizlerden uzak kalmanın üzüntüsünü telafi etmeye yetmiyor. Dergilerimiz ve bazı yayınlarımızı sizlerle buluşturabilmek en büyük teselli kaynağımız. Bu ay Turan Yazgan Hocamızın “*Türk Dünyası’nda Dün Bugün Yarın*” adlı eserinin gözden geçirilmiş 3. baskısı ile 1992 yılında yaşanan Hocalı Katliamı’nda ölüm kalım mücadelesi veren soydaşlarımızı konu edinen “*Evimizin Çatısı Yok*” adlı eserlerini siz değerli okuyucularımızın istifadesine sunmanın gururunu yaşıyoruz. Elbette bu, siz değerli gönül dostlarımızın, okuyarak, okutarak, tavsiye ederek vermiş olduğunuz destekleriniz sayesinde mümkün olmuştur.

Nesilden nesile intikal etmesini arzu ettiğimiz ve Türkiye’nin en uzun soluklu tarih dergilerinden biri olan dergimizin her sayısını büyük bir titizlikle hazırlayıp istifadelerinize sunmaya gayret ediyoruz.

Bu sayımızda, Prof. Dr. Alpaslan Ceylan-Doç Dr. Nezahat Ceylan; *Türk Kültüründe Yılan Simgesi*, Prof. Dr. Okan Yeşilot; *29. Yılında Hocalı Soykırımı*, Celal Öcal; *Azerbaycan Bayrağı İlk Kez İzmir’de Dalgalandı*, Roza Kurban; *İdil Ural Aydınları*, Prof. Dr. Minehanım T. Nuriyeva; *Kırım’ın Efsanevi Kalesi Mankup*, Yeliz Şenyerli; *Abzal Saparbekuli ile Sohbet*, Prof. Dr. Mustafa Aksoy; *Tarih Sosyolojisi Bağlamında Pertek-Tunceli Araştırmaları*, Zafer Karatay; *Vefatının 25. yılında Müstecib Ülküsal ve Emel Dergisi*, Hakan Yılmaz; *Yeni Tarihi Bulgularda Osmanlı Ataları*, Bold Ravdan; *ABD Ajanı Douglas Mackiernan ve Osman Batur*, Prof. Dr. Ayşegül Demirhan; *Osmanlılarda Tıp Ahlakı ve Hekim-Hasta İlişkileri* adlı kıymetli makaleleriyle sizlerle olacaklar.

Ülkemizin, devletimizin almış olduğu tedbirler ve vatandaşımızın duyarlılığı ile bu felaketten en kısa sürede kurtulmasını ümid ediyoruz.

Tanrı Türk’ü Korusun!..

Közhan Yazgan



*Kapitalizmden komünizme geçiş, dünyanın komünist ve liberal ekonomilere bağlı olarak iki siyasi gruba bölünmesi, komünizmden liberalizme geçiş ve dünyanın tek kutuplu siyasi yapıya dönüştürülmesi... Sonra da globalleşme ve küreselleşme ve bunlara ayak uydurma mecburiyeti...*

*Bu dönüşümlerde sosyal ve teknolojik şartların tesirleri elbette vardır. Dünyanın birçok yerinde, özellikle Avrupalıların ayak basmasından sonra ve buralara teknolojik olarak daha hızlı ve daha kolay gidilmesinden sonra, kapalı ekonomiden açık ekonomiye geçilmemesi ve silah üstünlüğüne dayalı olarak sömürgeciliğin yayılmaması mümkün değildir.*

*Berberinde kitle üretimi ve gaddar kapitalizm elbette gelecekti. Artık aydınlar gelişmeyi ve geri kalmayı buna göre tarif edecekler ve bütün aydın kesimini buna göre şartlandıracaklardır. Şimdi de tarifler globalleşme ve küreselleşmeye göre yapılmaktadır.*

*Bu temayüllerden kurtuluş elbette yoktur. Fakat bunları körükleyen bazı ülke veya ülkeler grubu asıl kendi menfaatlerini azamileştirmede bu temayülleri kullanmaktadırlar.*

*Mesele buradadır.*

*Bu tür değişme temayüllerini modacıların iktisadiyata dönüştürmesi ne ise, acaba dünyadaki “rejim” modalarının da iktisadiyata dönüştürülmesi aynı mıdır?*

*Liberalizm komünizm çatışmasında, geri kalmış ülke aydınlarını ikiye bölen “modacı”lar ne kazandılar? Kendi ülkelerinde böyle bir çatışma olmadığı gibi, kendi ülkelerinin komünistleri bile millî menfaatlerinden hiç taviz vermediler.*

*Bol bol silah sattılar, cephane sattılar, genç beyinleri katlettirdiler, doğudaki ülke ekonomilerini kendi ülkelerine muhtaç hale getirdiler.*

*Yeni moda, aynı şekilde, her geri ülkede globalleşme ve küreselleşmeyi “olmazsa olmaz” şart olarak aydınların beynine yerleştirdi. Bunların arkasında özelleştirme var. Batı’yla özleşme var. Gaddar bir liberalizm var!*

Tanrı Türk’ü Korusun!..

Prof. Dr. Turan Yazgan

Levent, 27 Ağustos 2002