

Sevgili Okuyucular,

İçinden geçtiğimiz günler, Türk Dünyası için tarihi bir dönemeç niteliği taşıyor. Öncelikle “*bir millet, iki devlet*” duygusuyla birbirimize tarih, coğrafya ve kader birliğiyle bağlı olduğumuz kardeş Azerbaycan’ın yaklaşık 30 yıldır işgal altında kalan öz toprağını, Karabağ’ı geri almak için verdiği haklı ve kararlı mücadelenin başarıyla devam ettiğini görüyor ve gurur duyuyoruz. Başta Türkiye olmak üzere tüm Türk Dünyası’nın Azerbaycan’ın haklı davası için tek yürek olduğunu görmek gelecek için oldukça umut verici. Bundan önce kültürel çalışmalarla sınırlandırdığı misyonunu Karabağ’ın işgalden kurtulması arifesinde siyasi sahaya doğru genişleterek yeniden şekillendiren Türk Keneşi de Türk Dünyası’nın siyasi, sosyal, kültürel, bilimsel ve ekonomik sahadaki birlik ve beraberlik duygusunu yükselten itici bir güç oldu.

Geçtiğimiz günlerde Türk Dünyası açısından yaşanan bir diğer olumlu gelişme de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde gerçekleşen ve Sayın Ersin Tatar’ın zaferiyle neticelenen seçimler oldu. Geride bıraktığımız yıllarda tapusu kanla alınmış Kıbrıs’ta, federasyondan koşulsuz birleşmeye kadar birçok akıl almaz girişime alet edilen Kıbrıs Türklüğü, bugünden itibaren kendisini “*Türkiye’nin adamı*” yakıştırmaları ile eleştirenlere “*Türkiye’nin adamı olmaktan gurur duyuyorum*” diyerek rahmetli “*Toros*” Rauf Denktaş’ın çizgisinden sapmayacağını ispatlayan Ersin Tatar’a emanet. Tatar’ın kararlılığı ve başta Kıbrıs Türklüğü olmak üzere

tüm Türk Dünyası’nın desteği ile belki de gelecek Bağımsız Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gebe dir...

Tüm bu olumlu gelişmelere karşın Kırgızistan’da yaşanan gelişmeler de ne yazık ki oldukça kaygı verici. 4 Ekim’de gerçekleşen seçimlerde usulsüzlük yapıldığı iddialarının ardından gerçekleşen sokak gösterileri, devlet kurumlarına gerçekleştirilen baskınlar, 20 Aralık tarihine ertelenen seçim ve Cumhurbaşkanı Ceenbekov’un istifası, Kırgızistan’daki dengeleri kökünden sarstı. Kırgızistan’da olayların bir müddet bu şekilde devam edeceği, ülke yönetiminin değişeceği ve istikrarı bozacak siyasi bir sürecin gelişeceği öngörülebilir. Bu durum Kırgızistan’ı bir süre daha ekonomik, siyasi ve sosyal problemlerle karşı karşıya bırakacaktır.

Umalım ki Karabağ’da çakan kıvılcım kısa süre içinde tüm Türk Dünyası’nı aydınlatan bir ateşe dönüşsün... Umalım ki yıllarca çeşitli vesilelerle unuttuğumuz kardeşlerimizi bu vesilelerle tekrar hatırlayalım ve sınımsız sarıyalalım... Umalım ki gözlerimizdeki bağ çözülsün ve geleceğimizi umutla, en baştan inşa edelim... Umalım ki birlik ve beraberliğimiz nesiller boyu güçlenerek devam etsin...

Tanrı Türk’ü Korusun!..

Közhan Yazgan

... Yıkılış sırasında bir ordunun siyasi ve askeri bir irade ile Bakü’ye çıkarma yaparak, halkı Ermenilerin katliamından ve emperyalistlerin tasallutundan kurtarmaya kalkışmak çok büyük bir önem taşımaktadır. Türk milletini bir vücuda benzettiğimiz zaman bunun kafasını Türkiye’nin, boynunu Azerbaycan’ın, beden, kol ve bacaklarını da ulu Türkistan’ın teşkil ettiğini idrak etmek gerekir. İşte bu çıkartmanın esas sebebi budur. Bütün damarların ve sinirlerin boyundan geçtiğini bilen Mustafa Kemal Paşa, Nuri Paşa ve Enver Paşa ve arkadaşları aynı tarihlerde bu idrakin gereklerini yerine getirmek için kelle koltukta mücahedelelere giriştiler. Bu savaşlar sırasında emperyalistler esas itibarıyla Ermenileri kullandılar. Ermeniler uydurulan katliam hikâyeleri ile kışkırtılarak Türklerin boyun bölgesini, Türkiye’den koparmaya çalıştılar...

Tanrı Türk’ü Korusun!..
Prof. Dr. Turan Yazgan

Levent, 25 Eylül 2007

