

Sevgili Okuyucular,

Türk Dünyası'nın bilge aksakalı Prof. Dr. Turan Yazgan Hocamızın da belirttiği gibi, dünyanın en iptidai toplumları diye adlandırılan Afrika'nın karadepelerinin dahi kölelikten kurtulup özgürlüklerine kavuştukları ve hatta kendi devletlerini kurdukları 21. yüzyılda, dünyanın tek sömürülen, köleleştirilen ve katledilen toplumu olan Türk Milleti'nin, Türklük aleminin, dolayısıyla günümüz Türk Dünyası'nın en büyük meselesi ve nihai ülküsü olan özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi henüz bitmemiş, aksine Doğu Türkistan gibi, Kırım gibi, İran, Musul-Kerkük gibi ve Rus coğrafyasındaki sözde muhtar Türk cumhuriyetleri gibi içinden çıkılmaz, hürriyet ve bağımsızlık meselelerinin ağırlaşarak devam ettiği günümüzde, hiç kimse ve bağımsız hiç bir Türk cumhuriyeti yöneticisinin, Türklüğün bağımsızlık meselesini çözüme kavuşturduğunu söyleyemez. Dolayısıyla dünyanın neresinde esir bir Türk varsa ve yine dünyanın neresinde kölelik şartlarında yaşayan bir Türk topluluğu varsa, Türklük için o nihai ve en büyük zaferden maalesef söz edilememektedir. Atatürk'ün şu sözleri Türk'ün ihtişamının özetidir:

"Bu memleket, dünyanın beklemediği, asla ümit etmediği bir müstesna mevcudiyetin yüksek tecellisine, yüksek sahne oldu. Bu sahne en aşağı yedi bin senelik, bir Türk beşiğidir. Beşik tabiatın rüzgarları ile sallandı; beşiğin içindeki çocuk tabiatın yağmurları ile yıkandı. O çocuk tabiatın şimşeklerinden, yıldırımlarından, kasırgalarından evvela korkar gibi oldu; sonra onlara alıştı; onları tabiatın babası tanıdı, onların oğlu oldu; Bir gün o tabiat çocuğu tabiat oldu; şimşek, yıldırım, güneş oldu; Türk oldu. Türk budur. Yıldırımdır, kasırgadır, dünyayı aydınlatan güneştir."

İnşallah yakın bir gelecekte Türk Dünyası, Türklük gurur ve şuuruyla yeniden şaha kalkacak ve bütün dünyaya gururla, "biz de Türküz" diye haykıracaktır. İşte o gün Turan Hocamızın dediği gibi dünyaya adalet gelecektir. Çünkü "Türkler çok katliam gördüler ama hiç katliam yapmadılar. Türkler çok sömürüldüler ama hiç sömürmediler. Türkler çok soyuldu ama hiç bir milleti soymadılar. Türkler çok bölündüler. Türklerin isimleri silah zoruyla tam dört kez değiştirildi ama Türkler hiç kimsenin ne ismine, ne diline, ne dinine karıştı."

Sevgili okuyucular,

Çin virüsü salgını dolayısıyla dünyada olduğu kadar ülkemizde de pek çok aksamalar oldu. Yavaş yavaş düzelmeye başlayan bu sürecin sonunda inşallah yine eskisi gibi, Türk Dünyası'na hizmet yarışında yerimizi alacağız. Tabii bizler, bu süreçte faaliyetlerimizi aksatmamaya çalıştık. Uzaktan eğitimle okullarımızdaki faaliyetlerimizi, evlerimizden yayın faaliyetlerimizi aksatmadan yürüttük ve sizlerin istifadesine sunduk.

Bu sayımızda sizleri Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, Prof. Dr. Tuncer Gülensoy, Prof. Dr. Minehanım Nuriyeva Tekleli, Prof. Dr. Ayşegül Demirhan, Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Prof. Dr. Orhan Türkoğan, Doç. Dr. Akın Bingöl, Mehmet Kökrek, Burak Tut, Turgay Tüfekçi-oğlu, Hakan Yılmaz, Roza Kurban, Hakan Kaya gibi uzmanların hazırladığı birbirinden ilginç konularla buluşturmanın gururunu yaşıyoruz.

Sağlıklı günlerde görüşmek dileğiyle.

Tanrı Türk'ü Korusun!..
Közhan Yazgan



... Emek ve sermayenin istihdamı üzerinden geçmeyen hiçbir teşvik tedbirinin iktisadiyatımızı;
Başta dil olmak üzere, aileyi gaye almayan hiçbir politikanın sosyal bünyemizi,
Millî değerlerimizi esas almayan hiçbir eğitim ve kültür faaliyetinin millî ahlak ve şahsiyetimizi düzeltmeyeceği şüphesizdir.

Tanrı Türk'ü Korusun!..
Prof. Dr. Turan Yazgan

Levent, 25 Eylül 2002