

Sevgili Okuyucular,

2020 yılı, Türk Milleti üzerinde korkunç yıkımlar yarattı. Depremlerin duygusal hasarını daha atlatabileceğimizde, 34 yığidimizi toprağa vermenin acısıyla yaramız tekrar kanadı. Tüm Türk Dünyası Hocalı gibi, Kıbrıs gibi, Kırım gibi, Doğu Türkistan gibi, Aral gibi ağladı şehitlerinin ardından. Bu öyle bir acıydı ki; değil Suriye, tüm dünya ayaklarımızın altına serilse, içimizdeki yangın sönmeyecek, yüreğimiz soğumayacaktı. Bu öyle bir acıydı ki; değil üç beş ülke, tüm dünya karşımıza dikilse, bu davadan geri dönülmeyecek, acımız unutulmayacak, yigitlerimiz kanı yerde kalmayacaktı.

Nitekim öyle de oldu. Şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgedeki tüm güçlülere rağmen, komşularımızın baskılarına rağmen, hatta içimizdeki hainlere rağmen düşmana göz açtırmayan bir operasyona başlattı: Bahar Kalkanı... Tıpkı baharla birlikte doğanın uyanışı gibi, Türk yine uyandı, vatan toprağına emanet ettiği yigitleri için, düşmana dünyayı dar etti. Tüm Türk Dünyası aynı şuur ve kararlılıkla milletimize ve şehitlerimize layık bir netice bekliyor. Tüm Türk Dünyası, Mehmetçik'in yeniden tarih yazmasını hasret ve özlemle bekliyor.

Dergimiz bu ay baharı çağırarak ve umutları yeniden yeşertmek dileğiyle yayınlanmıştır. Her ay çalışmalarıyla dergimizi onurlandıran Prof. Dr. Gülçin Çandarlıoğlu, Prof. Dr. Ahmet Taşağılı, Prof. Dr. Ayşegül Demirhan Erdemir, Prof. Dr. Minehanım Nuriyeva, Doç. Dr. Süleyman

Doğan, Roza Kurban ve genç yazarlarımız Burak Tut ve Hakan Kaya'nın yanı sıra oldukça zorlu saha araştırmalarının çıktılarını bizimle paylaşan değerli hocalarımız Doç. Dr. Mustafa Aksoy ve Prof. Dr. Alparslan Ceylan'ın değerli çalışmaları bu ay dergimizi renklendiriyor. Bu çalışmalara ek olarak Hakan Yılmaz ile Osmanlı Devleti'nin kurucusunun adı tartışmalarına vakıf olacak, Sadi Bayram ile Topkapı Sarayı'nın sırlarını öğrenecek, Mehmet Turgay Kürüm ile Kıbrıs'ta bulunan hece yazısının esrarına kapılacaksınız. Ayrıca Bakü Atatürk Lisesi'nden öğrencimiz Hüseyin Alili'nin büyük bir ilmi olgunluk ve disiplinle kaleme aldığı "Rusya'nın Kafkaslardaki En Büyük Engeli Dıfai" adlı çalışması ile geleceğin önemli araştırmacılarından birinin ilk çalışmasını okuyacaksınız.

Okuyucularımıza bir sürprizimiz de Ergenekon Bayramı ve Nevruz'a ilişkin vakfımızın kurucusu, hocamız, Prof. Dr. Turan Yazgan'ın çalışması... Bundan 16 yıl önce kaleme alınmış olmasına rağmen, tüm çarpıcılığıyla bugün dahi değerini kaybetmeyen, hudutsuz öngörü ile yazılmış bu yazı, okurlarımıza Nevruz hediyesi niteliğindedir...

Arzumuz, Türk'ün bayramı Nevruz / Ergenekon Bayramı ile milletimizin başında dolaşan tüm kara bulutların dağılıp ve tıpkı baharın uyanışı gibi milletimizin de uyanıp, silkinip ve serpilmesidir.

Tanrı Türk'ü Korusun!..
Közhan Yazgan

... Dünya'nın kaynakları mahduttur ve eşit dağılmamıştır: Bu yüzden Dünya kurulduğundan beri milletler arasında paylaşma mücadelesi vardır. Dünya'daki savaşlar hiçbir zaman sınıflar ve kavimler arasında olmamıştır.

Bu mücadele menfaat ve güvenlikleri aynı kadere bağlı olan kavimlerin oluşturduğu milletler arasında yapılır, kavimler arasında değil. Bugün küresel sermayenin istediği küreselleşme, işte bu mücadelede, taraf olarak Türklüğü almamış olsa bile, aslında orta vadede, Türklüğe karşı ve Türklüğün kaynaklarını ele geçirebilmenin vasıtasıdır.

Bu noktada gözümüzü dört açmamız gerekmektedir.

Şehzadebaşı, 25 Kasım 2005

Tanrı Türk'ü Korusun!..
Prof. Dr. Turan Yazgan

