

## Sevgili Okuyucular,

Bu sonbahar Türkiye ve Türk Dünyası için umut veren gelişmeler yaşandı. Başta; yaklaşık yarım asırdır vatanımızın en verimli, en huzurlu ve en güzide bölgesine yuvalanıp tüm yurda pisliğini yayan hain terör örgütü PKK ile verdiğimiz kararlı mücadeleden yepyeni bir sayfa açıldı. Özellikle son iki yılda başarıyla tamamlanan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı hareketleriyle bölgenin huzuru ve istikrarı için atılan olumlu adımlar, Barış Pınarı Harekati'yle taçlandırıldı. Kararlılığımız karşısında ABD'nin kısa süre içinde teröristlerin bölgeyi terk edeceğini garanti etmesi ile neticelenen harekât, sadece PKK ve YPG gibi bölgeye mikrobunu bulaştıran pislik kaynaklarına yönelik sonuçlar doğurmadı. Tüm dünyaya korku salan IŞİD ve IŞİD bahanesiyle bölgeye egemen olmak isteyen büyük güçlere de davamızda ne kadar kararlı olduğumuzu ispat etti.

Tam da bu sebeple, tüm dünyada başlatılan bir kara propaganda ile şanlı Türk Ordusu ve Türk milleti yıpratılmaya çalışıldı. Bu süreçte neredeyse tüm dünya bize karşı bir tutum sergilerken Avrupa'dan tek bir cesur ses haklı davamızda yanımızda olduğunu haykırıyordu: Atilla'nın torunları Macaristan...

Sonbaharın getirdiği bir diğer güzellik de bu yıl Bakü'de düzenlenen 10. Türk Keneşi oldu. Bundan 35 sene önce Sovyetler Birliği'nin kısa sürede dağılacağı ve Türk Dünyası'nın bütünleşmesi açısından büyük bir fırsat doğacağı söylenecekti, bu arzuyla yaşayanların önemli kısmı bile, bunu pek inandırıcı bulmazdı. O dönemin siyasetçilerinin demeçleri ve Türk Dünyası'nın çeşitli bölgelerindeki yayınlar incelendiğinde; bir yandan SSCB'nin varlığını bir süre daha devam ettireceği, diğer yandan ise Türk Dünyası'nın artık birbirlerinden kopuk kesimlere bölündüğü, Türkistan Türklerinin farklı kimlikler kazandıkları, hatta birbirlerini dahi anlamadıkları inancını taşıyanların sayısının hiç te azımsanmayacağını görmek mümkündür.

Fakat başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, SSCB'nin dağılacağına ve Türk Dünyası'nın bütünleşeceğine inananların ve inanmakla kalmayıp bunun için mücadele edenlerin arzuları gerçekleşti, iç ve dış etkenler dolayısıyla SSCB'nin dağılması hızlandı, 1991 yılı sonu itibarıyla uluslararası sistemde Türki-

ye Cumhuriyeti ve KKTC'den sonra 5 cumhuriyet daha yerini aldı. Böylece Türk cumhuriyetlerinin bütünleşmesi süreci de başlamış oldu.

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'in ev sahipliğinde 2-3 Ekim 2009 tarihlerinde Nahçıvan'da yapılmış olan zirve Türk cumhuriyetlerinin bütünleşmesi açısından dönüm noktası oldu. Zirve sırasında "Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Kurulmasına Dair Nahçıvan Anlaşması" imzalandı. Tüm tarafların onaylamasıyla 17 Kasım 2010 tarihinde yürürlüğe girmiş olan anlaşmaya bu yıl Özbekistan da dahil oldu. Bu kutlu gelişmenin, her platformda kader birliği içinde olduğumuz Macaristan'ın gözlemci ülke sıfatıyla katıldığı toplantıda gerçekleşmesi de, ayrıca sevindirici bir gelişmedir.

Eğitim kurumlarımızda gerek eğitim öğretim gerekse, sosyal ve kültürel faaliyet kesintisiz olarak devam ediyor. Her yıl düzenlemekte olduğumuz *Uluslararası 17. Türk Dünyası Sosyal Bilimler* yoğun katılımıyla devam ediyor. Yurt içinden ve yurt dışında katılan, çok sayıda rektörlerimiz ve birbirinden değerli akademisyenlerimizin kongrenin sonunda her bakımdan verimli sonuçlara ulaşacaklarına inanıyoruz.

Ne yazık ki Sonbahar genç yaşında, bitmez tükenmez enerjisiyle, her girdiği ortamda adından ve yaptıklarından bahsettirecek kadar çalışkan, donanımlı ve nitelikli kardeşimiz Töre Üst'ü, bizden alıp götürdü. Töre'miz rahmetli Prof. Dr. Haluk Dursun ile aynı araçta yaşadığı elim trafik kazası sonucu aylarca verdiği yaşam mücadelesini kaybederek hepimizi yasa boğdu. Vakfımız Gençlik Kolları üyesi olan Töre kardeşimizin Vakfımıza kattığı neşeyi ve enerjisi her zaman buruk bir duyguyla hatırlayacağız, kısacık hayatında vatani ve milleti için yaptığı çalışmaları takdirle anacağız ve ona daima tanrıdan rahmet dileyeceğiz. Mekanın cennet olsun Töre.

Tanrı Türkü Korusun!..  
Közhan Yazgan



*Sosyal tarihte en doğru sözü atamız Bilge Kağan söylemiştir:  
"Ey Türk, Titre ve Kendine Dön!" Bu söz ilmi olarak doğru olduğu kadar güçlü devlete giden yolun da anahtarıdır.*

Şehzadebaşı, 26 Aralık 2005

Tanrı Türk'ü Korusun!  
Prof. Dr. Turan Yazgan