

Sevgili Okuyucular,

Vakfımızın önemli bir özelliği de, Türk Dünyası'ndaki öncülüğü; Türk Dünyası'yla ilgili yapılması gereken hemen bütün ilkleri gerçekleştirmiş olmasıdır. Türk ülkelerinde ilk eğitim kurumlarının açılması, ilk Türkçe eğitim, ilk gençlik şöleni, ilk çocuk şöleni, ilk kadın kurultayı, Türklerin çağdaş doğal liderlerinin getirilip tanıtılması gibi birçok ilki gerçekleştiren vakfımız, bu bağlamdaki faaliyetlerini kesintisiz devam ettirmektedir. Büyük küçük hangi yol ve yöntemle olursa olsun Türklerin bir araya gelmesi, birbiriyle bilgi ve fikir alışverişinde bulunması, birbirinin ekonomik, kültürel ve siyasi problemlerinin farkında olması ve bunlara kendi içinde ve hür dünyada çözüm üretmeye gayret etmesi son derece önem arz etmektedir ve asla ihmal edilmemelidir.

Bu bağlamda İ. Ü. FAMER, Al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi ve vakfımız işbirliğiyle düzenlenen ve İstanbul Üniversitesi'nde gerçekleştirilen 3. Uluslararası Avrasya Çalışmaları Sempozyumu'na katılan bilim insanlarımız, Türkistan coğrafyası odaklı bildirimlerinde, geçmişten geleceğe Türk Dünyası'nın değişik yönlerini aydınlatıcı bildirimlerle Türk Dünyası'nın birliği yolunda önemli bir adım daha attılar. Emeklerini gönülden kutluyoruz.

Dünyanın dengelerini sıcağı sıcağına askerî, ekonomik, siyasi depremlerle sarsan hepimizce malum güç odaklarının stratejik yolları, Tanrı'nın bize bahsettiği Türk coğrafyasından geçmektedir. Bunun Türk milletinin bugünkü kuşaklarına yüklediği yükü ya layıkıyla taşıyacağız ya da altında ezileceğiz. Damarlarındaki asil kanın farkında olan hiçbir Türk böyle bir alçaklığı kabullenemez. Ve gece uyumayıp gündüz oturmayı aklıyla, fikriyle, her türlü azasıyla ölesiye bitesiyeye bir gayretle çalışır.

Dünyanın oyun kurucuları nasıl yüksek beyin gücüne dayanıyorsa, Türk milleti de, oyun kurucuların kirlî maşalarıyla uzanamayacakları Yüksek Beyin Otağı'nı oluşturmak zorundadır.

Türk milleti, en olumsuz şartlarda bile 30 Ağustos gibi nice destanlar yazma özüne sahiptir; yeter ki, cevheri işleyecek ustalardan yoksun kalmasın.

Türk milletine Ergenekon'dan çıkan yolu gösteren Bozkurt Atatürk ve kahraman Türk ordusunun her bir neferinin ruhları şad olsun. Zafer Bayramımız kutlu olsun!

Tanrı Türk'ü Korusun!
Közhan Yazgan

Allah'ın ırkçılık geni vermediği Türk milletinin yok olmamasının tek yolu, Atatürk'ün veya Bilge Kağan'ın dediği gibi; Türk milletine sürekli olarak kendine dönmesini hatırlatmaktır.

Çocuklarımız Türklüğü bilmek zorunda, unutmamak zorunda, aşağılık kompleksine kapılmamak zorunda. Türk çocukları ancak böyle başarılı olacak ve hür yaşayacaklar.

Alman çocuğunun, Fransız çocuğunun buna ihtiyacı yok, onlar zaten ırkçı doğuyorlar. O kadar ırkçı doğuyorlar ki; kendi aralarında hudutlarını kaldırıyorlar ama bir Fransız Alman birasını içmiyor. Bir Alman da Fransız şarabına el sürmüyor.

Çocuklarımıza Türklüklerini öğretmek, örf ve adetlerini devamlı hatırlatmak, yaşatmalarını sağlamak, onları başka milletlerin karşısında dimdik ayakta tutmak zorundayız. Hiçbir milletten üstün değilizdir ama bizden üstün olduğunu iddia eden hangi millet varsa en az onun kadar üstünüz.

Bu ırkçılık değil; kendi soyumuza da saygımız, sevgimizdir. Türk milletinden üstün millet yoktur. Türk milleti de diğer milletlerden daha üstün değildir.

Bu son derece akılcı, makul ve Allah'ın emirlerine uygun bir hükümdür. Atatürk, "Ne Mutlu Türküm Diyene" şeklindeki vicesiyle "Dilde, Fikirde, İşte Birlik" gerekliliğini sadece tasdik etmekle kalmamış, bu fikre inancını ifade etmiştir.

Tanrı Türk'ü Korusun!
Prof. Dr. Turan Yazgan

Levent, 11 Mayıs 2009

