

Sevgili Okuyucular,

23. Türk Dünyası Çocuk Şöleni

1980 yılında Turan Yazgan Hocamız tarafından kurulan vakfımız tam 39 yıldır bir ülküyü yerine getirmek için çalışmaktadır: *Dilde, Fikirde, İşte Birlik*.

Geçtiğimiz ayı da bu amacımız doğrultusunda çok yoğun faaliyetlerle geçirdik. Hiç şüphesiz ki bunlardan en kapsamlı olanı, en ses getireni Nisan ayının son günleri ile Mayıs ayı başında gerçekleştirdiğimiz **23. Türk Dünyası Çocuk Şöleni** oldu. Geçtiğimiz yıl çok farklı sebepler dolayısıyla gerçekleştiremediğimiz bu etkinlikte bu yıl, Türk Dünyası'nın 25 değişik noktasından ve Türkiyemizden olmak üzere, 540'ı aşkın öğrenci ve 90 civarı öğretmeni misafir ettik. Büyük bir coşku içinde gerçekleştirilen şölenimiz Tek Rumeli Televizyonu tarafından tüm dünyaya yayımlandı. Bağcılar Olimpik Spor Salonu'na tıka basa dolduran öğrencilerimiz konuk öğrencilerimizin gösterilerini büyük bir ilgi ile izlerken, tüm Türk çocuklarının birbiriyle kaynaşması, beraberce eğlenmeleri, çok değerli sanatçımız Azerin'e eşlik etmeleri görülmeye değerdi.

Misafir öğrenci ve öğretmenlerimizi büyük bir hüznüyle, fakat hepsini Türklük bilinci ve gururuyla uğurlamamız ise hepimizin kıvancı olmuştur. Doğu Türkistan'dan Gagauz Eli'ne kadar tüm katılımcılarımız ülkelere dönerken Yüce Türk milletinin birer parçası olduklarının idrakine varmış olarak ve Türkiye'nin de kendi öz vatanları olduğunun, burada kardeşlerinin bulunduğu sevinci ve gururunu taşıyorlardı.

Hocamızın şölenler konusunda bize vasiyeti, *"Türk Birliğine İnanıyor ve Onu Görüyorum"* diyen Atatürk'ün gördüğü *"Türk Birliği"*ni her Türk çocuğunun görmesini temin etmek olmuştur. Bizler de Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı olarak bu vasiyet hayata geçene kadar, başta şölenlerimiz olmak üzere tüm çalışmalarımıza bütün gücümüzle devam edeceğiz.

Tanrı Türk'ü Korusun!..
Közhan Yazgan

Marks, sermayenin temerküz edeceğini, dünyayı birkaç kapitalistin ele geçireceğini ve bunların işçisi, daha doğrusu kölesi hâline gelen dünya nüfusunun ayaklanarak bunları yok edeceğini ve mutlak komünizmin kurulacağını ve dünyanın bir komünizm cenneti haline geleceğini iddia etmiştir.

Kapitalizm, bugünkü tatbikatiyle, azgın aylar veya kudurmuş köpekler gibi her yeri kasıp kavuruyor, yakıp yıkıyor. Fiilen ayak basmadığı yerlerde de yarattığı küreselleşme, globalizm âşıklarıyla ve bu aşkla estirilen moda rüzgârıyla bir taraftan sermaye temerküzünü sağlıyor, bir taraftan da "intihara" hazırlanıyor.

Kapitalizm ile komünizmin maşaları tarihte daima aynı olmuştur: Milliyetçilik düşmanları!

Her ikisinin de daima aşağılamaya ve onlara ait değerleri yok ederek milleti sahipsiz düşürdükten sonra, halk düşmanı, faşist veya gerici, medeniyet düşmanı gibi yakıştırmalarla, kendi rejimlerinin kölesi haline getirmede düşman ilân ettikleri kimseler veya guruplar hep milliyetçiler olmuşlardır.

Sonuçtan üzülecek, kahrolacak olan gene milliyetçilerdir.

Şimdi Marks'ın talimatını, Korkut Ata'nın, Bilge Kağan'ın, Gaspıralı'nın, Mustafa Kemal'in talimatı olarak haykıralım:

Milliyetçiler birleşiniz!

Devlet bizimdir. Millet biziz. Vatan bizimdir. Dilimiz Türkçedir. Ne kapitalist sınıfın, ne komünistlerin yeni sınıfının kölesi olmak istemiyoruz.

İnsan olan vatanın kulusdur!

Hür olmayan millet, boynuna tasma geçirilmiş bir hayvan derekesine iner.

İnsanlık veya küresellik diye aldatılarak komünizm veya azgın kapitalizmin kölesi olmuş aydınlara Mankurt denir. Türk milliyetçileri ve Dünya aydınları! Mankurt olmadan, bir an evvel, vahşi kapitalizm ve insanlık dışı komünizme karşı birleşiniz.

Tanrı Türk'ü Korusun...
Prof. Dr. Turan Yazgan

Şehzadebaşı, 26 Ağustos 2004

