

Sevgili Okuyucular,

Yaratandan Ötürü Sevmek

Günümüzde insanları öldürerek, aç susuz bırakarak, öz topraklarından çıkararak veya kendi topraklarında esir ederek kaynaklarına el koyan emperyalist güçler Türk Birliğinin olması durumunda dünyaya barış ve adaletin yeniden geleceğini çok iyi bilmekte ve bunu engellemek için her yolu denemektedirler.

Türkiye ilerlemesin diye devamlı ateş içinde tutulmakta, sürekli bölücülük faaliyetleri körüklenmektedir. Türkler ayrı ayrı alfabe ile yazmaya mecbur bırakılıp birbiriyle anlaşamaz hale getirilmiştir.

Sadece Balkanlarda Birinci Dünya Savaşı'nda 5 milyon Türk katledilmiştir. Sovyetler Birliği döneminde 70 yılda 100 milyon Türk yok edilmiştir. Çin'in Doğu Türkistan'da yaptığı katliamlar, Ermenilerin yaptığı katliamlar ve daha niceleri yakın tarihimizde yaşanmıştır.

Hocamızın tespitiyle, yeryüzüne yayılmış olan 300 milyon Türk, bölük pörçük edilerek birbirleriyle anlaşamaz hale getirildikleri için bugün tarihlerinin en bahtsız günlerini yaşamaktadırlar.

Oysa Türkler dünyada sadece insanları değil, yaratandan ötürü yaratılan her şeyi seven ve bu sevgiyi çocuklarına, torunlarına sürekli aşılayan bir millettir.

Böyle bir sevginin olabileceğini milyonlarca kızıl deriliyi katleden, milyonlarca siyah deriliyi, bizim hayvanlara dahi reva görmediğimiz bir tutumla kırbaç altında çalıştıranların anlamasını beklemek mümkün değildir. Dünyaya demokrasi ihraç ettiklerini söyleyerek sömürenler için, yaratandan ötürü yaratılan herkesi ve her şeyi sevmek felsefesi aptallıktan başka bir şey ifade etmemektedir.

Dünyaya barışı ve adaleti getirme görevi tarihte olduğu gibi günümüzde de Türklerden başka hiçbir millete düşmez ve yakışmaz.

Hocamızın ifadesiyle "Yeniden Türk Birliği düşüncesiyle yapmak istediğimiz bütün insanların sevilmesi, kimsenin rengine, diline, dinine soyuna sopuna bakılmadan kıymetinin bilindiği adalet ve barışın hâkim olduğu bir dünyanın gerçekleşmesidir".

Tanrı Türk'ü Korusun!...

Közhan Yazgan

Ön Türkler konusu maalesef bizim söylediğimiz gibi üniversitemizde pek ilgilenilmeyen bir konudur. Böyle olunca ihtisasının dışında, beyin gücü yüksek insanlar, bu sahalara eğildiler.

O çizgileri yazı olarak okumak, çok yüksek bir beyin gücü ister. Bu beyin gücüne sahip pek çok insanımız ortaya çıktı.

Bunlardan bir bölümü de mühendisler oldu. Ön Türk tarihine, Ön Türkçeye bir aydınlık, bir ışık tuttular.

Türk tarihi sarsıldı.

Türkiye sarsıldı.

Bunlarla ilgili bilgilerimiz sarsıldı.

6400 yıl evvel bir kemik üstüne yazılmış, Ön Türkçe yazı İsvet'te bulundu, bu yazı okundu. Bu kemiğin yaşını Almanlar tespit etti. Bunu okuyan bir mühendis Kazım Mirşan'dır.

Her zaman minnetle, şükranla yâd ediyoruz. Kazım Mirşan tek olmadı. Ama peşini takip eden çok gencimiz yok.

Bizim Türkologlarımız, bizim dilcilerimiz, bizim tarihçilerimiz, bu ileri buluşlara "onlar dilci değil, onlar tarihçi değil" diyerek dehşetli şekilde ateş püskürüyor.

Peki, Orhun yazıtlarını okuyan dilci mi? Orhun yazıtlarını bulan tarihçi mi?

Yenisey Yazıtlarını kimler ortaya çıkardı?

Hiç birisi Türk değildi ve hiç birisi dil bilimci, tarihçi, edebiyatçı değildi.

Hepsi mühendis veya subaydı.

O halde niye bizim beyinlerimize saldırılıyor. Bunu anlamak mümkün değildir.

İlim adamlarımıza düşen bunları yok saymak değil, yanlışlarını tespit ve ilân etmektir.

Dünyada doğru yoktur. Daha doğru vardır.

Herkes, her şeyin daha doğrusunu aramak zorundadır.

Yoksa sürünün bir parçası oluruz.

Tanrı Türk'ü Korusun...

Prof. Dr. Turan Yazgan

Şehzadebaşı 25 Nisan 2006

