

Sevgili Okuyucular,

Hocalı Soykırımı, Nevruz ve Çanakkale.

Bildiğiniz gibi bundan 27 sene önce tüm dünyanın gözü önünde hayvanları bile utandıracak vahşetle gerçekleşen bir soykırım yaşandı ve Azerbaycan topraklarının dörtte biri fiilen işgal edildi.

Birbiriyle kanlı bıçaklı olan Rusya ve Batı, Türk'e karşı sürekli birleşmiş özbeöz Türk topraklarında kurdurulan Ermenistan bir maşa devlet olarak tüm emperyalistlere hizmet etmiş ve etmeye devam etmektedir.

Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarının işgaline ve yüz binlerce insanın "kaçgın" olarak evsiz-yurtsuz yaşamalarına tam 27 yıldır göz yumuluyor ve bu vahşi soykırımlar yokmuş gibi davranılıyor. Çünkü Batı'nın ve Rusya'nın insan hakları, demokrasi, barış, adalet gibi bir dertleri olmayıp, kendi çıkarları için bu kavramları diledikleri gibi kullanmaktalar.

İçinde bulunduğumuz Mart ayında Batı'ya hep gözdağı olan Türklük için çok önemli iki olayı arkaya kutlayacağız. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yılı ve Ergenekon'dan Çıkışımızın 4656. yılı...

Bu sayımızda bu konuları içeren çok değerli yazılara yer verdik.

Bu kutlamalarda özellikle gençlerimize vurgulanması gereken en önemli nokta ise; bitti, tükendi, yok oldu gözüyle bakılan dönemlerde bile Türk Milleti'nin destanlar yazarak tarihe geçmesi, inancını kaybetmeyerek mucizeler gerçekleştirmesi olmalıdır.

Batı bunu çok iyi bildiği için Türklere sadece Karabağ'da Kerkük'te Suriye'de değil her ortamda Türk Milleti'nin önünü kesmek için insanlık dışı yollarla bile mücadele etmektedir.

Unutmayalım ki Hocamızın da sık sık ifade ettiği gibi biz Türkler, ikinci Ergenekon'u İstiklal Savaşı döneminde yaşadık ve dünyaya ders vererek ikinci Ergenekon'dan da çıktık. Bu kara günler tekrar gelirse gereken gücü nasıl bulacağımızı ancak Ergenekon Bayramı'nı hissederek kutlayabildiğimizde anlarız.

Tanrı Türk'ü Korusun!...

Közhan Yazgan

Bu bayram bütün Türk dünyasına kutlu olsun. Ve bütün dünya bilsin, inansın ve hatta iman etsin ki biz tekrar Ergenekon'dan çıkmaya mecbur ve mahkûm olursak mutlak surette çıkarız. Yıkardık dağları enginlere sığmaz taşarız. Bugünlerde gittikçe yaygınlaştırılmaya çalışılan ümitsizlik, ne kadar ümitsizlik doğuran sebep var olursa olsun ve bu sebeplerin getireceği felaket ne kadar büyük olursa olsun, ümitsizliğin kendisi, hepsinden daha büyük, daha korkunç ve atlatılması daha zor bir felakettir.

Bu sebeple, Ergenekon'dan çıkış bayramımız vesilesiyle, milletimize ümit, canlanma azmi verilmeli, bu yöndeki tarihimiz ve efsanelerimiz anlatılmalıdır. Çocuklarımıza Yunan efsaneleri yerine mutlaka kendi efsanelerimiz öğretilmelidir, milletimiz bu bayram vesilesiyle her yıl yeni başarılarla, yeni atılımlara yönlendirilmeli ve daima morali yüksek, güçlükleri yenmeye kararlı hale getirilmelidir.

Bütün Türklerin tek müşterek bayramı olarak DİLDE, FİKİRDE, İŞDE BİRLİK arzusu da yeşertilmelidir.

Tanrı Türk'ü Korusun...

Prof. Dr. Turan Yazgan

