

Sevgili Okuyucular,

1987 yılından beri *Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi* aracılığıyla gerçek Türk aydınlarının fikirleriyle okurlarımızı aydınlatmaya çalışıyoruz. Her biri ciddi araştırmaların mahsulü olan bu kıymetli çalışmaların, bugün olduğu gibi gelecekte de nesillerimize ışık tutacağına inanıyoruz. Bu sayımızda yine birbirinden kıymetli makaleleri sizlere sunabilmiş olmanın gururunu yaşıyoruz.

Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun hocamız *"Altaylardan Anadolu'ya Türk Dünyası'nda Kaynama"* adlı makalesini *"Tarihin belli bir döneminde, belli bir coğrafyada, belli bir grup insan şu veya bu şekilde bir kaynama, bir kaynaşma dönemi yaşar. Efsaneler ve destanlar da devreye girince insanlar bir ülkü çerçevesinde toplanır. Sonra içlerinden bir veya birkaç önder çıkar ve yönettiği gurubu bir ülküye doğru hızla yürütür..."* şeklinde çok anlamlı bir tespitle taçlandırmış. Her sayımızda, *"Ayda Bir Spor"* başlığıyla sizlerle buluşmaya devam eden genç kalemlerimizden Burak Tut, sporun çeşitli dallarını tarihçeleri ile anlatıyor. Bu sayımızda da Osmanlı İmparatorluğu döneminde düzenlenen ilk tenis şampiyonası ile ilgili çok kıymetli bilgiler sundu bize. Uzun zamandır, *"Unutulan Tarih - Değiştirilen Adlar"* başlığı altında, değiştirmek suretiyle unutturulmaya çalışılan Türk yer adlarını gün yüzüne çıkaran Prof. Dr. Minehanım Tekleli Nuriyeva hocamız Kâsım Hanlığı'ndan yadigar Kasimov şehrinin (Han Kirman/Meşer) tarihçesini büyük bir titizlikle araştırarak siz kıymetli okuyucularımızın dikkatine sunuyor. Roza Kurban'ın hazırladığı *"Mezarsız Aydın Foad Tuktarov"* adlı çalışma, bizi tarihimize mal olmuş şahsiyetlerimize sahip çıkmaya davet eden ve hüznle okuyacağımız bir

araştırma. Daimi yazarlarımızdan Dr. İlhan Akbulut'un *"Osmanlı Madalya ve Nişanları"* ve tıp tarihi duayeni kıymetli hocamız Prof. Dr. Ayşegül Demirhan'ın *"Tıp Tarihinde Çiçek Hastalığı İle İlgili Belgeler ve Yorumlamalar"* adlı makaleleri de ısrarla okumanızı tavsiye edeceğimiz çalışmalar arasında. Duayen sanat tarihçisi Prof. Dr. Oktay Aslanapa ile de ortak çalışmaları olan kıymetli sanat tarihçimiz, Dr. Zübeyde Cihan Özsayın'ın büyük bir titizlikle hazırlayarak sizlerin istifadesine sunduğu *"Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi Koleksiyonundaki Hattat Osmanlı Sultanları"* adlı araştırması ile Gagauzeli Bilim Araştırma Merkezi Başkanı İrina Konstantinova'nın *"Gagauzya Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Stepan Topal 81 Yaşında"* adlı makaleleri okunmaya değer.

Tabii ki vakfımızın yayın faaliyetleri bunlardan ibaret değil. Türk Dünyası Araştırmaları ve Akademik Bakış e-Dergisi gibi iki saygın süreli yayınımla değerli akademisyenlerimizin ciddi çalışmalarının yanı sıra, kıymetli dostumuz Dr. Muhsin Kadioğlu'nun *"Türk-İslâm Cihan Hakimiyeti Ülküsü: Kızıl Elma"* adlı eserini de sizlerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Ocak ayında sizlerin istifadesine sunduğumuz ve vakfımızca neşredilen tüm eserleri bulabileceğiniz tdav-yayinlari.com internet sitesine gösterdiğiniz ilgi sebebiyle ayrıca teşekkür ederiz. Bu vesile ile vakıf olarak ne kadar saygın ve milli değerlerimize bağlı bir çevreye hizmet etmiş olmaktan dolayı bir kez daha gururlandık.

Tanrı Türk'ü Korusun!..

Közhan Yazgan

Türklerin iki ulu başbuğu vardır: Biri Bilge Kağan, diğeri Atatürk.

Tarihte, yalnız iki başbuğumuz, kurdukları devlete Türk adını vermiştir. Yalnız bu iki başbuğumuzdur ki, sadece ve sadece Türk kültürüne dayanmak gerektiğini, bunun dışına çıkmamanın yok olmak manasına geldiğini her sözleriyle taşlara işlemiş ve beynimizin içine kadar kazınacak şekilde, en sert ifadelerle bize duyurmuşlardır. Gene yalnız bu iki başbuğumuzdur ki, açları doyurmuş, çıplakları giydirmiş, yani sosyal devlet anlayışına sahip Türk devlet felsefesine sadık kalarak devlet kurmuşlardır.

Ne yazık ki başbuğlarımızın bu emirlerine Türk münevverleri Bilge Kağan zamanında Çin'e meylederek nasıl ihanet etmişlerse, daha sonraki devirlerde zaman zaman Fars'a, zaman zaman Arap'a, bugün de Amerika'ya veya Batı'ya meylederek, aynı ihaneti aynı şiddetle işlemeye devam etmektedirler.

Onun için Atatürk'ün gerçek emirlerini yerine getiren müesseselerin çoğalmasını istiyoruz. Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı olarak 20 Temmuz 1980'den beri Atatürk'ün emrini ifa ve icraya gayret ediyoruz.

Bizden evvel Atatürk'ün emrini hatırlayan olmadı. Eğer olsaydı, hep beraber söylediğimiz gibi "gafil avlandık" demezdik. Çünkü Atatürk Sovyetlerin dağılacığını dünyaya ilan etmiş, bizim neler yapmamız gerektiğini de bize vasiyet etmiştir. Ama bunlar hiç kimsenin umurunda olmadığı gibi, bu istikametteki hayaller bile cezalandırılmaya çalışıldı.

Türk milletinin istikbal kendiliğinden parlak olmayacaktır. 21. asır kendiliğinden Türk asrı olmayacaktır. Ancak, Mustafa Kemal Atatürk'ün emir ve tavsiyelerini yerine getirmekle mümkün olacaktır.

Prof. Dr. Turan Yazgan

Tanrı Türk'ü Korusun!..

Levent, 27 Kasım 2000

