

## Sevgili Okuyucular,

Bundan 96 yıl önce, 30 Ağustos 1922'de, Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki kahraman Türk ordusu, tüm Türk Dünyası için hayati önemi olan bir zafer kazandı. Bu zaferle Türkler, dokuz asır boyunca "yurt" olarak benimsedikleri bu topraklardan sonsuza kadar ayrılmayacaklarını yedi düvele rağmen haykırdı. Bu zafer tüm Türklere sahip oldukları gücü yeniden hatırlatırken, sonrasında kurulan yeni cumhuriyet Türklerin tek hür vatani haline gelecekti.

Bu zaferden yaklaşık bir asır sonra Türk Dünyası'nın diğer ucu olan Doğu Türkistan'ın, benzer bir zafer ihtiyacı duyduğunu üzülenek görüyoruz. Fakat bu zafer, top ve tüfekte değil, akıl ve vicdanla kazanılması gereken manevi bir zaferdir.

Bu sayımızda Türk'ün en eski vatani ve medeniyetimizin beşiği olan Doğu Türkistan'ı geçmişten günümüze ele aldık. Prof. Dr. Ragıp Kutay Karaca, Dr. Ömer Kul, Hamit Göktürk ve M. Kemal Sallı'nın çalışmalarıyla hazırladığımız Doğu Türkistan dosyasını okurlarımızın ilgisine sunmanın mutluluğu içindeyiz.

Ağustos ayının bizden ayırdıklarını da hatırlatmak dergimizin görevi. Bunlardan ilki, Türkistan'da kahramanca can verinceye kadar Türklüğe büyük faydası olmuş ve uzak coğrafyalardaki soydaşlarıyla arasında yıkılmaz bir köprü kurmuş olan Enver Paşa'dır. Bu sayımızda tarih yapan Enver Paşa'yı, onun başarılarla dolu hayatını ve sarsılmaz ülküsünü genç araştırmacı Mehmet Kürşad Yavan'ın kaleminden okuyacaksınız.

Ağustos ayının bizden kopardığı diğer bir değerimiz de Servet Somuncuoğlu'dur. Enver Paşa gibi tarih yapmamış olsa da Türk tarihini taşlara yazmayı başarmış Servet Somuncuoğlu'nu, vefatının beşinci yılında kendisine yakışır biçimde dergimize taşımaya çalıştık. Somuncuoğlu'nun değerli eşi Nevin Somuncuoğlu, asistanı Yasin Cemal Galata ve dostu Dr. Mustafa Aksoy çeşitli yönleriyle dergimiz için ele aldılar. Türk Dünyası'nın bu değerlerini okurlarımıza yeniden hatırlatmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz.

Tanrı Türk'ü Korusun ...  
Közhan Yazgan



*Çin'e verdiğimiz madalyanın, yaptığımız ziyaretlerin ve 500 milyon dolardan 30 milyon dolara inmiş ihracatımızın yeniden artırılması için verdiğimiz tavizlerin sosyal ve iktisadi sonuçlarını da vakit geçirmeden incelemek gerekir.*

*Atatürk Afganistan'a çok önem verdi. Nahçıvan'a çok önem verdi. Atatürk, Doğu Türkistan Cumhuriyeti'ni ilk tanıyan cumhurbaşkanı oldu. Buna rağmen günümüz Türkiye'sinde Gök bayrağın yasaklanması gibi bir durum ortaya çıkabilmiştir. Doğu Türkistan'ın gök bayrağı ile al bayrağın karşılıklı selamlaşmasının sağlanamaması, gelmiş geçmiş bütün hükümetlerimizin Doğu Türkistan politikalarında başarısız olduklarını, bu politikaların yenilenmesi gerektiğini ortaya çıkarmaktadır.*

Tanrı Türk'ü Korusun  
Prof. Dr. Turan Yazgan

Levent, 11 Temmuz 2009