

Sevgili Okuyucular,

İçinde bulunduğumuz Mart ayında Türklük için çok önemli iki olayı arka arkaya kutlayacağız. Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yılı ve Ergenekon'dan Çıkışımızın 4655. Yılı...

Bu kutlamalarda özellikle gençlerimize vurgulanması gereken en önemli nokta ise; bitti, tü-kendi, yok oldu gözüyle bakılan dönemlerde bile Türk Milletinin destanlar yazarak tarihe geçmesi, inancını kaybetmeyerek mucizeler gerçekleştirmesi olmalıdır.

Çanakkale Savaşları, Birinci Dünya Savaşı'nın en çetin bölümüdür ve sayısız zaferle dolu Türk tarihinin, yakın döneme ait çok parlak bir sayfasıdır. Gerek deniz savaşları gerekse onu takiben kara savaşlarında Türk'ün imanla, inançla neler başara-bildiğini gösteren bu zaferimizin 103. yılında ne şartlar altında nasıl kazanıldığı ve bu savaşta Türk kadınının rolüne değinen çok önemli bir çalışmayı bu sayımızda ilginize sunuyoruz.

Türk Milleti'nin en önemli bayramı olan ve Ergenekon'dan çıkışımızı simgeleyen Nevruz, din ve mezhep ayrımı olmaksızın tüm Türk Coğrafyası'ndaki Türkler tarafından hep birlikte büyük bir coşkuyla kutlanmaktadır.

Esaretten özgürlüğe çıkışın, kurtuluşun sembolleşmesi açısından da çok önemli olan bu bayramın ülkemizde yeniden kutlanmaya başlanması ise tamamen Turan Yazgan Hocamızın üstün gayretleri ile olmuştur.

İlk başlarda vakfımız, Türkiye'den gönderdiği gruplarla Türk Coğrafyası'nın çok farklı yerlerindeki Nevruz törenlerine iştirak etmiştir. İlerleyen yıllarda ise ülkemize sanatçılar ve ekipler getirmek suretiyle yapılan programlar, bugünkü resmi Nevruz kutlamalarının temelini oluşturmuştur.

Unutmayalım ki, Hocamızın da sık sık ifade ettiği gibi; biz Türkler ikinci Ergenekon'u İstiklal Savaşı döneminde yaşadık ve dünyaya ders vererek ikinci kez Ergenekon'dan çıktık. Bu kara günler tekrar gelirse gereken gücü nasıl bulacağımızı ancak Ergenekon Bayramı'nı hissederek kutlayabildiğimizde anlarız.

Tanrı Türk'ü Korusun

Közhan Yazgan

Ergenekon'dan Çıkış Bayramı şu anda, bütün dünya Türklüğü tarafından kutlanıyor. Bütün Türkistan topraklarında, Batı Türkistan cumhuriyetlerinin hepsinde bu bayram resmi bir bayramdır. Yeni bir resmi bayram değil, esir oldukları tarihe kadar resmi olarak yaşıttıkları ve esaretten kurtuldukları tarihten sonra tekrar yaşatmaya başladıkları resmi bir bayramdır. Biz bu gerçeği tespit ettikten sonra 1990'dan itibaren işte bu sebeple bu bayramı yeniden Ergenekon Bayramı adıyla başlattık.

Ergenekon'dan Çıkış, kutsal bir gündür ve ilahi bir mana taşır. İnsanlık sevgisiyle dolu olmayı gerektirir. Bu bizim tarihimize dönüşümüz demektir. Bu bizim, Bilge Kağan'ın veya Mustafa Kemal Atatürk'ün emrini yerine getirmemiz demektir. Buna engel olmak için milletimizi kendi iradesiyle oy veren, hür, birlik içinde ve müreffeh olmaktan uzak tutan; devletimizin başı dik, ordumuzun güçlü olmasını engelleyen ırkçılığa dayalı bölücülük hareketleri olabildiğince içten ve dıştan desteklenmektedir.

İşte nevrüz denilen Ergenekon'dan çıkış bayramımızın kutlanmasının aklımıza getirdiği acı tatlı düşünceler bunlardır.

Tanrı Türk'ü Korusun
Prof. Dr. Turan Yazgan

Levent, 11 Nisan 2010

