

Sevgili Okuyucular,

Bildiğiniz gibi Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı olarak her yıl Hocamızı anarken Türk Dünyası'na önemli hizmetlerde bulunan kişilere "Turan Yazgan Büyük Ödülü" vermekteyiz. Bu yıl da 2 Aralık 2017 tarihinde İstanbul'da Hocamız için anma programı düzenledik. Büyük ilgi gören programa gerek Türk coğrafyasından ve gerekse Türkiye'nin çeşitli yerlerinden çok sayıda katılım oldu. Bizler ise bir kez daha Hocamızın Türk Dünyası'nda her zaman büyük bir saygı ve özlemle anılacağına şahit olduk.

Vakıf Yönetimi olarak bu yılki anma programının ana konusunu "Türk Dünyası'nın Kanayan Yarası Kerkük" olarak belirledik. Bildiğiniz gibi Kerkük üç milyonu aşkın Türk'ün simgesel ismidir. Türklüklerini, "Kerkük" ismiyle dile getiren üç milyon Türk'ün çilesi, karanlık ve ıstırap dolu günleri 1. Dünya Savaşı ile başlamıştır ve maalesef her geçen gün bir önceki günlerini aratmaktadır.

Hocamızın ifadesiyle Güneydoğu Anadolu'nun doğal ve siyasi uzantısı olan Musul ve Kerkük için Atatürk yedi defa çizme giymiş ama aşiret reisleri ve şeyhler her defasında sandıklar dolusu altın karşılığında isyan harekete başlatmışlardır. Ve yine Hocamız Turan Yazgan'ın yorumudur ki, Gazi Mustafa Kemal ömrü vefa etseydi 2. Dünya Savaşı sürecinde Misak-ı Milli hedeflerinin tamamını gerçekleştirmiş olurdu. Şunu hiçbir zaman unutmamalıyız; Türkmenli Bayrağı da Kıbrıs Bayrağı gibi Misak-ı Milli bayrağıdır ve Atatürk tarafından bize gerçekleştirilmesi emredilmiş çok önemli bir hedefi işaret eder.

Bu sebeple, "Turan Yazgan Büyük Ödülü"nü bu yıl Irak Türkmen Cephesi Başkanı Sayın **Erşat Salihî**'ye takdim ettik. Bildiğiniz gibi **Erşat Salihî**; yalnız bırakılan Irak Türkleri'nin varlık ve istiklâl davalarını, en zor şartlarda ve zamanda akılcı ve birleştirici siyasi bir örgütlenmeyle sağlayarak hepimizin gönlünde büyük bir sevgi ve takdir kazanmıştır. Türkmen meselesini dünya kamuoyunun gündemine taşıyıp cansiperane bir gayretle savunarak halkına umut ve güç aşılayan **Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salihî**'ye, gerçekleştirdiği bu tarihi vazifeden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz.

Yeni yılın tüm Türk Dünyası'na sağlık, huzur ve refah getirmesi dileğiyle,

Tanrı Türkü Korusun...
Közhan Yazgan



Yeni bin yılda bütün iki yüz elli milyonluk Türk milletine mutluluk, refah ve sağlık diliyoruz.

On yıl, yirmi yıl, elli yıl, yüzyıl gibi uzun zamanları hedef alan ve ülkeleri yönetmekle değil, yüce Türk Milleti'ni birleştirmek, birliğin doğuracağı güçle "sözün geçen, kılıcı kesen" zengin, huzurlu bir millet haline getirmekle ilgili bir politikadır bizim politikamız.

İstiyoruz ki, Türk Dünyası'nın her yerindeki Türk topluluklarını Türkler idare etsin. Türk coğrafyasının bütün iktisadi kaynaklarını Türkler kendileri için kullansınlar.

Türk kültürü kökünden koparılmadan geliştirilsin.

Türk dili eğitimde her yerde kayıtsız şartsız tek eğitim dili olarak şerefli yerini alsın ve Türkçe bütün Türk Dünyası'nın ortak edebî dili olarak gelişsin.

Türkiye Türkçesinin alfabesi her dilin olduğu gibi Türkçe'nin de tek alfabesi olarak bütün Türkler arasında resmen kabul görsün.

Çocuklarımız tarih şuuruna sahip olsun ve devlet, bayrak, vatan, dil, din gibi mukaddes değerlerimizin şaşmaz ve yılmaz bekçisi olsun.

Tanrı Türkü Korusun.
Prof. Dr. Turan Yazgan
Şehzadebaşı, 25 Mayıs 2000