

## Altı Çizilerek Tarihe Geçenler

Sevgili Okuyucular,

**T**ürk tarihi sıcak gelişmelerle gündemimize girmeye devam ediyor. İlerleyen zamanda tarihçilerimiz bunları inceden inceye gözden geçirecek ve yazılması gerekenleri tarih metodu çerçevesinde Türk milletinin ve insanlığın hafızası olarak kaydedecekler.

Türk milletinin gelecek kuşakları, tıpkı bugün bizim görüp hayırla veya nefretle yâd ettiğimiz gibi, bugünkü kargaşada arka planını net olarak göremediğimiz tarihimize olumlu veya olumsuz istikamette yön verenleri mutlaka görecekler. Yani zaman geçtikçe tarih, akışına yön çizenlerin hakkını verecektir.

Tarih, bir anlamda milletler mücadelesi olunca, galipleri de, akıllı yöneticilerin idare ettiği ve çağın dinamizmini yakalamış milletler oluyor. Siz ne kadar “bu benim hakkım” deseniz de suyun başını tutanlar size hakkınızı vermiyor; vermemesi bir yana sizinle dünyanın gözü önünde alay ediyor; küçük düşürüyor. Bu durum milli onura sahip olanlara son derece acı veriyor.

İşte bu acıları duyanlar, tarihimizin her döneminde, “Bu durumda biz ne yapmalıyız?” sorusunu sorup yetenekleri ve imkânlarını sonuna kadar kullanarak, milletine umut aşılamış, öne çıkmış, örgütlemiş, donatmış ve milletin kötü talihini yenmiştir. Bu önderler yerine göre kağandır/handır/devlet başkanıdır; âlimdir, fikir adamıdır, sanat adamıdır; girişimcidir, eğitimcidir... Ama hepsinin ortak özelliği; zeki, çalışkan, cesaretli, azimli ve kararlı olmalarıdır. “Altın yere düşmekle değerinden bir şey kaybetmez” ama altını yerinden kaldırıp ışığa çıkarıp işlemeyi bilen sarraf gerekir. Tarihimiz dünden bugüne bu sarrafların örnekleriyle doludur; yarın da olmak zorundadır...

Yakın tarihimizde, Türk milletinin kötü talihini yenmek için bundan 100 yıl öncesinde “Dilde, Fikirde, İşte Birlik.” ülküsüyle yola çıkan ve hakikaten bunda son derece başarılı olan önder fikir adamı **Gaspıralı İsmail**'in bayrağının, **Atatürk** gibi bir dehanın “Türk birliğine inanıyor ve onu görüyorum!” direktifiyle Sovyetler'in dağıldığı bir zaman-

da aynı yüksek ruhla yola çıkan **Prof. Dr. Turan Yazgan** Hocamızın elinde Saha Eli Yakutistan'dan Macaristan'a kadar bütün Türk ellerine taşındığını görüyoruz. Vakfımızın Turan Hocamız önderliğinde Türk Dünyası'nda başlattığı ve devam ettirdiği işlerin bugün Vakfımızın yanı sıra Türk Devletlerinin resmi ve sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla devam ettirildiğini görmek bizleri son derece mutlu ediyor.

Millete hizmette önder olanları, unutmamak, unutturmamak gerekir; çünkü bu şekilde onların yaptıklarını gören yeni kuşaklarda daha büyük işler yapmak arzusu ve gücü harekete geçecektir. Turan Yazgan Hocamız geçtiğimiz günlerde Türkiye'de ve Türk Dünyası'nın değişik yerlerinde düzenlenen programlarla anılıyor. Bu programları, 2 Aralık 2017'de Turan Yazgan Hocamızı sonsuzluğa yürüyüşünün beşinci yılı münasebetiyle İstanbul Büyükşehir Belediyemizle birlikte düzenlediğimiz bir programla taçlandıracağız ve Irak Türklüğüne umut ve güç veren ITC Başkanı **Erşat Salihî**'ye “**Türk Dünyası Turan Yazgan Büyük Ödülü**”nü vereceğiz.

Bu bağlamda, Sovyetlerin kuruluşunda yer alıp bu oluşumda Türk milletinin ve mazlum halkların haklarının alınmasında dört dörtlük önderliğiyle efsanevi bir mücadele verip bunu canı pahasına başaran **Mirseyit Sultan Galiyev**'in vakfımız tarafından ikinci baskısı yapılan şaheser belgesel romanı *Sırat Köprüsü*'nü Turan Hocamızın teşvikiyle yazan Tataristanlı yazar, devlet adamı **Rinat Muhammediyev** vakfımızın konuğu oluyor ve Türkiye'nin değişik illerinde tertip ettiğimiz konferanslarla “Ekim Devrimi'nin 100. Yılında Türk Dünyası ve Sultan Galiyev”i anlatıyor.

Ne mutlu Türk milleti tarafından ruhu şad edilenlere.

Tanrı Türk'ü korusun ve yüceltsin!  
Közhan Yazgan

Türkiye günümüz şartları altında gerçekten çok büyük saldırılara uğramaktadır. Çok büyük tehlikelerle karşı karşıyadır. Bütün bunların incelenmesi, tahlil edilmesi, tenkit edilmesi ve çarelerinin aranması, tedbirlerinin alınması gerekir.

Ancak ne olursa olsun, Türkiye'nin yurt içinde ve yurt dışında üç buçuk düşmana teslim olacak bir ülke olmadığının, bir tek karışının dahi koparılmasının, mümkün ve muhtemel bulunmadığının kafalarda kesin olarak yer etmesi gerekir. Bu inancı kaybettiğimiz gün başımıza her bela gelebilir.

Tanrı Türkü Korusun.  
Prof. Dr. Turan Yazgan

Şehzadebaşı, 25 Ekim 2006