

Misak-ı Milli Topraklarımız / Ergenekon'dan Çıkış

Sevgili Okuyucular,
Öz be öz Türk şehri olan Kerkük'de Türkçe'nin dışlanmaya kalkışılması, bir paçavranın bayrak diye asılması hepimizin yüreğini dağladı. Atatürk'ün ölümünden sonra Misak-ı Milli hudutlarımız içindeki bu vatan toprakları elimizden alınmak için çok vahşi politikalara maruz kaldı ve biz bunlara cevap veremedik. Burada tek amaç vardı: Türkleri petrolden uzak tutmak.

Gerek Atatürk hayattayken ve daha sonra içerdeki maşaları sayesinde Misak-ı Milliye engel olmak isteyen sömürgeciler Türk milletinin hiçbir şeyden vazgeçmeyeceğini görünce bu defa Kuzey Irak ile oynamaya başladılar. Burada demografik yapıyı değiştirmek için neler yapıldığına hep birlikte şahit olduk, ama insan hakları savunucusu tüm medeni dünya sustu.

Bugün bu Türk topraklarına asılmaya kalkışılan paçavralar karşısında dünya yine susmakta. Ama ne yaparlarsa yapsınlar ortada bir gerçek var;

Burada yaşayan üç milyon Türk, Türk bayrağını beklemektedir.

Sevgili Okuyucular,

Bilindiği gibi Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı büyük düşünür ve eylem adamı İsmail Gasıralı'nın "dilde, fikirde, işte birlik" idealini gerçekleştirmek için Hocamız Prof. Dr. Turan Yazgan tarafından 1980 yılında kurulmuştur. Aradan geçen 37 yıl boyunca TDAV bu ülkü doğrultusunda çok önemli faaliyetlerde bulunmuş, çok önemli eserlere de imza atmıştır.

Ülkemizde Nevruz (yeni gün)un yeniden tüm Türk Dünyasıyla birlikte kutlanmaya başlanması da tamamen

TDAV ve onun Genel Başkanı Turan Yazgan Hocamızın üstün gayretleri ile olmuştur

Hepimizin bildiği gibi geçtiğimiz 21 Mart Ergenekon'dan çıkışımızın 4654. yılını kutladık. Bu bayramın en önemli özelliği hiçbir din ve mezhep ayrımı olmaksızın tüm Türk Coğrafyasındaki Türkler tarafından hep birlikte büyük bir coşkuyla kutlanmasıdır. Bu bayram esareten özgürlüğe çıkışın, kurtuluşun sembolleşmesi ve Türk Milletinin nereden gelip hangi coğrafyalarda hüküm sürdüğünü göstermesi açısından da çok önemlidir.

Ergenekon'dan çıkışın, geleneklerimizde çok köklü bir yer tutmasının asıl önemli tarafı, milletimize ama özellikle gençlerimize içinde bulunulan şartlar ne olursa olsun daima bir çıkış yolunun olduğunu hatırlatmasıdır.

Biz Türkler ikinci Ergenekon'u İstiklal Savaşı döneminde yaşadık ve dünyaya ders vererek ikinci Ergenekon'dan da çıktık.

Metin Karaörs Hocamızın dergimizdeki makalelerinde ve diğer ortamlarda da sık sık ifade ettiği gibi Büyük Türk şairi Mehmet Akif Ersoy da İstiklal Marşımızın üçüncü kıtasında Türk ırkının Ergenekonlardan çıkışını anlatmaktadır:

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir vuracakmış? Şaşarım!
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşarım.
Yırtarım dağları, enginlere sığmam, taşarım.

Eğer yeniden Ergenekon'dan çıkmaya mecbur kalırsak bu bizim için hiçte zor olmayacaktır.

Tanrı Türkü Korusun.

Közhan Yazgan

Türkler, 16. asırda olduğu gibi yeniden dünyadan sömürüyü kaldırırsa, soygunu kaldırırsa ve zavallı insanların katledilmesini önlerse bu, vahşi Batı medeniyetinin ölümüdür.

Türklerin böyle bir güce ulaşmasını engellemek istiyorlar.

Türkler bu güce erişemediği için gözlerinin önünde, Türklerin öz be öz vatani olan ve Misak-ı Milli hudutları içindeki topraklarda bile kanlı hadiseler cereyan ediyor. Kerkük'te, Musul'da bir milyondan fazla insan öldürülüyor ve Türklerin adı zikredilmeye bile değer bulunmuyor.

Çünkü zaten mesele, Türklüğün istikbalini engellemektir.

Küresel sermayenin biraz daha zenginleşmesi ve bu zenginliği kullanan Batılı ülkelerin dünyaya biraz daha hâkim olması ve gaddarlığını daha uzun süre devam ettirmesi uğruna "insan hakları" gibi ulvi kavramlar kirletilerek hiçbir suçu olmayan insanlar katlediliyor. Ülkelerin başta petrol ve doğalgaz olmak üzere, kritik maddelerine el konuyor.

Bu olayların asıl sebeplerini çocuklarımıza anlatmamız, asırlardır Türk milletine reva görülen zulüm ve işkenceleri, katliamları öğretmemiz şarttır.

Tanrı Türk'ü Korusun
Prof. Dr. Turan Yazgan

Levent, 11 Mayıs 2009