

Sevgili Okuyucular,

**G**eçtiğimiz ay Atsız Hocamızın öğrencilerinden, çok kıymetli büyüğümüz, ömrünü Türk milliyetçiliğinin gerçek bir dava adamı olarak geçirmiş olan vakfımız yazarlarından Erk Yurtsever'i kaybettik.

Erk Ağabeyimiz vakfımız tarafından yayınlanan *Türkçe Adlar Derlemesi* adlı eserinde bir milletin hür olması için sadece iktisadi bağımsızlık değil, onun yanında mutlak surette örf, adet, töre ve kültürleri ile de bağımsız olunması gerektiğini anlatmakta ve kişiye öz dillerinden isimler konulmasının kültür bağımsızlığının göstergesi olduğunu ifade etmektedir.

Erk Yurtsever yine bu eserinde anne babalara: "Çocuğun, soyunun büyüklüğünü, toprağının kutsallığını, bayrağının öğüncünü, tapacağının ululuğunu ve taşıyacağı ülkenin yüceliğini konuşmaya başladıktan yıllar sonra öğrenecektir. Ona, yaptığı ilk milli işin içinden, konuştuğu kutlu dilin güzel kelimelerinden ad ver!" diye seslenmektedir.

Bu hitabet ise bize ister istemez Rahmetli Hocamız Turan Yazgan tarafından 1990 yılında Çuvaşistan Cumhuriyeti'nin Başkenti Çubuksarı şehrinde gerçek

leşen 3. Türk Halkları Asamblesi'nde yine Hocamızın önerileriyle Türk milletinin kişi adlarında üç önemli noktaya uyulması konusunda alınan kararı hatırlattı:

1. Her Türk'ün adlarından birisi muhakkak Türkçe olmalıdır.
2. Her Türk ayrıca mensup olduğu dine göre, bir dini isim de alabilir. Ancak dini isimlerle mesela Arap isimleri arasındaki farkı bilmek gerekir.
3. Soyadlarda Türkçe olmayan ekler kesinlikle kullanılmamalıdır.

Bu vesileyle Hocamız ve Erk Ağabeyimize tekrar rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun. Yattığı yerler nurla dolsun.

Tanrı Türkü Korusun.

Közhan Yazgan

...Türklere Allah, tarihin tekrarını mümkün kılacak, yeni bir potansiyel bahşetmiştir. Bu potansiyel, Allah'ın Türk coğrafyasına bahşettiği iktisadi kaynakların, kritik iktisadi kaynaklar olarak Türklere göre ve Türklere için kullanılmaya başlanması ihtimalidir. Bu ihtimal Türklere ve Türkiye üzerinde her türlü melanetin oynanmasına sebep olmakta, Avrupa'yı kıskançlıktan kavurmakta ve kudurtmaktadır.

Bu kudurmuşluk parlamentolarına tarih yazdırtacak kadar Fransızları akılsızlaştırmış, idrakten yoksun bırakmıştır.

Doğu cephesinde önce Ruslarla savaş halindeyiz. Silahlandırılmış Ermeni çeteleri, erkekleri cephede olan köylerimize saldırarak, yaşlı-çocuk ve kadınlarımızı katlediyorlar, kuyulara dolduruyor veya çukurlara yığıyorlar.

Türk askerini Ruslar önden vururken, bu hain çeteler arkadan vuruyorlar. Bilahare bu çetelere destek olan Doğu Anadolu'nun Ermenileri, çıkarılan bir kanun çerçevesinde, buldukları yerlerden alınarak İmparatorluğun başka yerlerine götürülüyor.

İşgal edilen Güneydoğu Anadolu'ya kaçan Ermeni çeteleri ve katilleri bu defa Fransa ile birleşerek Türk ordusunu ve halkını beraberce kırmaya devam ediyorlar...

Harp içinde, Almanlarla birlikte çalışan bir azınlık grupları olsaydı, Fransa bizim gibi, sadece tehcirle yetinir miydi?

Ermenilerin suç ortağı olduklarını kime, nasıl unutturacaklar?

Ne zamandan beri tarihleri parlamentolar yazmaktadır?

Almanların Yahudileri kırımına benzerlik yaratmaya çalışmaları acaba Almanları korumak için mi yoksa Almanların kendilerine ortak aramaları için Avrupa Birliği'ni vasıta olarak kullanması mıdır?

Yoksa Yahudi soykırımını meşrulaştırmak için midir?

Bu arada Fransa'nın Afrika'daki soykırımını örtme gayretini de unutmamak gerekir.

Batı medeniyetinde insan dâhil her şey vasıta. Türk medeniyetinde insan gaye, soyuna sopuna, dinine inancına, diline, rengine bakılmaksızın gaye, her yaratılan da yaratandan ötürü sevilmeğe değer bir varlıktır!

Başkalarına iftira atarak günah çıkartmak da Batı usulüdür. Allah Batılılara vicdan, Türklere kendilerini koruyacak, kaynaklarını kullanacak yolları gerçekleştirecek akıl ihsan etsin!

Tanrı Türkü Korusun.  
Prof. Dr. Turan Yazgan

Şehzadebaşı, 28 Ocak 2001