

Sevgili Okuyucular,

Hocamızın çok veciz bir şekilde ifade ettiği gibi Türklerin tarihte iki Uluğ başbuğu olmuştur: Bilge Kağan ve Atatürk. Her iki başbuğumuzda reformlar, devrimler, inkılaplar gerçekleştirildiler. Tek amaçları vardı: Türk milletinin adının, şanının sonsuza dek şerefle yaşaması... Kurdukları devlete Türk adını veren bu başbuğlarımız, sadece ve sadece Türk kültürüne dayanmak gerektiğini, bunun dışına çıkmanın yok olmak olduğunu sürekli ifade etmişlerdir. Nitekim Bilge Kağan Türk Milleti'nin kendi örf ve adetlerine uymayan tutum ve davranışlardan kaçınması, kendi töresinin dışına çıkmaması gerektiğini taşlara kazımıştır.

Bugün tüm dünya liderlerinin, aydınlarının, siyasetçilerinin üzerinde birleştiği ortak bir nokta Atatürk'ün bir dahi olduğudur. Bu dâhilik Ulu Önderimizin sadece komutanlığını değil, onun devlet adamlığını da kapsamaktadır. Bu öyle bir dâhiliyedir ki tamamıyla koyu bir cehalet içinde her türlü yönlendirmeye açık bir toplumdaki kısa bir sürede Türk Milletini tekrar yaratmıştır.

Tarihini, dinini, milli değerlerini çok iyi bilen Mustafa Kemal Atatürk dinin bir takım kuralları diye yutturulan, Kuran ile Peygamberimizle ilgisi olmayan, zamana ve coğrafyamıza da uygun olmayan uydurmalarla bu milletimizi kurtarmıştır. Çünkü Atatürk'e göre ülkenin gelişmesi, ilerlemesi milletin içinde bulunduğu çağa uygun davranışlarda bulunması, o dönemin ilmine, irfanına sahip olması ile mümkündür.

Atatürk, medeniyet dediğimiz tüm insanların ortak değeri olan tutum, davranış ve bilgilerden mahrum bırakılmış bir toplumdaki, yeniden Türk Milleti'ni yaratırken bizlere tarih boyunca kazandığımız ve dünyaya örnek olduğumuz eski vasıflarımızı hatırlatmış ve ancak bu şekilde tarih sahnesinde ilelebet kalabileceğimizi vurgulamıştır.

Milletimizi yeniden uygar devletlerin üstüne çıkma hedefini koyarken de, "muhtaç olduğun kudret damarlarındaki asil kanda mevcuttur" diyerek bunun ancak milli kimliğimize sahip çıkmak suretiyle olacağını da işaret etmiştir.

Tanrı Türkü Korusun.

Közhan Yazgan

Kanayan Yaramız

Irak üç parçaya ayrılıyor. Amerika'nın Ortadoğusunda, bizim ise yanibaşımızda Müslümanlar mezhebe göre ikiye bölünerek birbiriyle savaştılırken bir yeni devlet teşkil ediliyor. Bu arada Irak'ta ezeli bir vatan sahibi olan Türkler (Türkmenler) birbirleriyle dövüşecek üç gurubun arasında yok sayılıyor. Tarihi ve fiili gerçeklere aykırı bu tutumumuz ileride yalnız Türkiye'nin değil bütün komşularımızın başını çok ağrıtaçağı şüphesizdir.

Atatürk'ün, Misak-ı Milli hudutlarımız içinde gösterdiği Kerkük için sekiz defa çizme giydiği ve her defasında aşiret reislerine dağıtılan İngiliz altınlarıyla Doğu Anadolu da isyanlar çıkartıldığı bir gerçektir. Bugün bu isyanların devam ettiğini ve destekleyenlerin çoğaldığını görüyoruz.

Genç Osman'ın kelle koltukta üç gün savaştığı Bağdat sokaklarında ve Topal Osman'ın "kimin vatanını kime veriyorsunuz" diye İstanbul'a doğru yürüyüşe geçtiği Kerkük sokaklarında Amerika cirit atıyor.

Türkmenler katlediyor, Türkmenler perişan ve Türkiye sessiz.

Tanrı Türk'ü Korusun
Prof. Dr. Turan Yazgan

(Elyazısı tarihsiz notlarından)