

Sevgili Okuyucular,

**B**u gün dünyada yaklaşık 250 milyon Türk yaşamakta ve bu nüfusun sahip olduğu topraklar dünyanın en zengin petrol, doğalgaz, altın, uranyum, bor gibi yeraltı zenginliklerini barındırmaktadır. Bu kaynakların hepsi Türklerin binlerce yıldır yaşadıkları ülkelerinde, kendi öz vatanlarında yer almaktadır. Başka bir ifadeyle Türkler bu kaynakların en doğal sahipleridir ve bu kaynakları kendi başlarına kullanabilselerdi dünya üzerindeki en önemli güç olurlardı.

Nitekim geçmişte o dönemler için önem arz eden kaynakları kendimiz kontrol ettiğimizde (Türkiye ile Türkistan arasında mevcut ipek yolunun, baharat yolunun tek hâkimi olduğumuz dönemlerde) dünyanın en güçlü devletleri Türk Devletleri olmuşlar ve bu devletler dünyaya zulüm etmeden adaletle hükmetmişlerdir. Bu Türk devletleri büyük devletler olmuşlar; büyük devletler olarak da bünyelerinde çeşitli dil ve dinden insanları yaşatmışlardır; ama hiçbir zaman o insanları kendi öz milletinden ayırmamışlar; böyle bir düşünce sistemine de hiçbir zaman sahip olmamışlardır.

Yeryüzündeki kaynakların paylaşılması dünyanın ezeli ve ebedi bir kaderi olup, bu paylaşım milletlerarası mücadelenin de en önemli sebebidir. Zaman içinde tarih sahnesine çıkan bazı milletler bu mücadelenin bir sonucu olarak Türk coğrafyasındaki bu çok değerli

kaynaklara el koymuş ve bunu kalıcı kılmak için çok farklı politikalarla Türk milletini parçalamaya, bölme-ye çalışmışlardır. Uygulanan siyasi, iktisadi, kültürel ve sosyal politikalar sonucu Türkler tamamen bölünmüş, öz topraklarından sökülüp atılmış, korkunç bir soykırım, vahşi bir sömürüye maruz kalmış, farklı alfabelerle birbirleriyle anlaşamaz hale getirilmişlerdir.

Türk Milleti'nin içinde bulunduğu bu bölünmüşlükten kurtulması, soyguna, ve sömürüye son vermesi ve yeniden tarihte hak ettiği yerde olması için öncelikle birlik olma yönünde çalışması gerekmektedir. Birlik olmak, birleşmekten kasıt İsmail Gaspıralı'nın ifade ettiği gibi dilde, fikirde, işde birliktir. Amaç bayrak birliği veya devlet birliği değil, millet birliği olmalıdır.

Madem ki Allah bizi Türk olarak yaratmış, bizim de bütün Türkler olarak bir araya gelip Türk milletini sömürüden soygundan kayıtsız şartsız kurtarmamız gerekmektedir. Bunun sonucu olarak Türkler yeniden kendi coğrafyalarında, kendi bayrakları altında, kendi vatanlarında, kendi devletlerine sahip olarak dünyanın en güçlü milleti, en sayılan devletleri olacaklardır.

Hocamızın ifadesiyle yapmamız gereken, Allah'ın Türk coğrafyasına bahşettiği kritik maddelerin Türkler tarafından, Türklere göre ve Türkler için kullanılması olmalıdır.

Tanrı Türkü Korusun.  
Közhan Yazgan

### Ya Sev, Ya Terket

Türkiye'de "Türk" aşurenin ana maddesini teşkil ederken, bunun içinde yer alan ve asla yüzde 10'u geçmeyen diğer maddelerin bu ana maddeden renk aldığı, şekil aldığı ve koku aldığı tartışılması mümkün olmayan bir gerçektir.

Gerçekten aşurenin içinde fasulye, nohut, incir, üzüm, fındık ve benzerleri vardır. Ama bunları aşurenin dışına çıkardığınız zaman asla dışarıdaki fındığa nohuta, fasulyeye benzemezler.

"Ben aşureden hiçbir şey almadım, safım" diyorsa ona söyleyeceğimiz şey elbette, Amerikalılar gibi "ya sev ya terk et"tir.

Bu da yetmez.

Balkanlar'da veya Kafkaslar'da veya Arabistan topraklarında kılıçtan geçirilmekten kurtararak bağrımıza basmamızı, kendi soyumuzun topraklarını vererek iş ve aş sahibi yaptığımızı unutanlara nankörler dememiz gerekir.

Doğuda, batıda, güneyde ve kuzeyde yapılan muhteşem gösteriler, Türkiye'de Türkiye'yi sevmeyen ve nankör olanların teröristler, bebek katilleri, ana-baba katilleri, uşaklıklarını fark edemeyecek kadar gözleri dönmüş ve insanlıktan çıkmış olanlar olduğunu göstermiştir.

Siyasisi, ilim adamı, işçisi, patronu, doğulusu, batılısı, kuzeylisi, güneylisi bütün millet el ele, kol kola haykırıyor:

"Ne Mutlu Türküm Diyene".

Elbette bu millet ve bu vatan bölünmez.

Prof. Dr. Turan Yazgan  
Tanrı Türkü Korusun.  
Şehzadebaşı, 26 Ekim 2007