

Hocamızın Yolundan Yürüyecek Yeni Mezunlarımız

Sevgili Okuyucular,

Rahmetli Hocamız Turan Yazgan tarafından 1980 yılında kurulan vakfımız, kurulduğu günden itibaren Türk Dünyası'nda bilim, kültür ve eğitim alanlarında faaliyet göstermiş, bütün faaliyetlerin ilklerini gerçekleştirerek, devlet ve sivil toplum kuruluşlarına rehber olmuştur.

Vakfımız, 36 yıl boyunca, bugün de olduğu gibi Türk Milletini daha aydın bir geleceğe, refaha ve dünyada hak ettiği yere ulaştırmak, insanca yaşamasını sağlamak için çalışan atalarımızın açtığı yoldan, Hocamızın izinden yılmadan yorulmadan yürümeye devam etmektedir.

Vakfımız bu idealleri hayata geçirmek için çok değişik alanlarda faaliyetler göstermekte olup, bu faaliyetlerin bir ayağını da eğitim kurumlarımız oluşturmaktadır.

Türk Dünyasında Türkiye Türkçesiyle eğitim yapan tek kuruluş olan vakfımızın Yüksek Öğretim Kurumlarının mezuniyet törenleri de bugünlerde gerçekleşmektedir.

Geçtiğimiz Mayıs ayının son günlerinde Kırgızistan'ın Celalabat şehrinde bulunan fakültelerimizin mezuniyet törenlerine iştirak ettik. Mezun-

larımıza diplomalarını verirken Türk Dünyasının çağdaş geleceğinin bu gençlerimiz sayesinde gerçekleşeceği ve mezunlarımızın Türklüğün gerçek sesleri ve her daim savunucuları olacağına dair inancımız daha da pekişti.

Celalabat'da ki bir diğer etkinliğimiz ise, ev sahipliğini Türk Dünyası Prof. Dr. Turan Yazgan Kırgız-Türk Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün yaptığı ve Kastamonu Üniversitesi ile ortaklaşa düzenlediğimiz Türk Dünyasında İlmî Araştırmalar Sempozyumu oldu. Çok sayıda akademisyenin katıldığı ve 100'e yakın bildiri sunulan bu sempozyum aynı zamanda Türk Dünyasının ilim adamlarının tanışmalarına ve ortak çalışmalar yapmalarına önemli katkılarda bulundu.

Sevgili Okuyucular,

Kurucuları arasında rahmetli Hocamız Prof. Dr. Turan Yazgan'ın da bulunduğu Aydınlar Ocağının 43. Şurası da geçtiğimiz Mayıs ayında İstanbul'da gerçekleşti. Bu sayımızda yer verdiğimiz sonuç bildirisinden de anlaşılacağı gibi ülkemizin ve Türk Dünyasının Aydınlar Ocağı mensupları gibi gerçek milli aydınlara çok ama ihtiyacı vardır.

Tanrı Türkü Korusun.
Közhan Yazgan

Devletin Millî Olması İçin...

Orduyu ve adaleti maddeten ve manen güçlendirmek, siyasi iktidarların ve devlet güçlerinin millete saygısıyla mümkündür.

Millete saygı, milleti kendi millî karakterleriyle kabul etmek, iktisadi, sosyal ve kültürel değerlerine ve şartlarına uygun müesseseler kurmak, düzenlemeler yapmak, uymayanları ayıklamak demektir.

Bunlara aykırı kanunlarla yönetilen bir millet, devletiyle çatışmaya düşer ve çatışmada daima millet galip geleceği için bütün millet suçlu duruma düşer.

Millet bunu isteyerek yapmaz. Fakat ödeyemeyeceği kadar ağır vergi ve prim mükellefiyetiyle karşı karşıya bırakırsanız işverenin işçiyi sosyal manada sigortaya kaydetmemesi bir hayat memet meselesi haline gelir.

Şehre göçmeye mecbur olan köylerin ittiği milyonlarca insana şehirlerde düzenli ve alt yapısı hazır arsalar hazırlamamışsanız insanlar kime ait olursa olsun boş arazileri işgal eder. Başlarını sokacak yuvalarını yaparlar veya bunlara imkân veren mafyanın, rüşvetçilerin eline düşerler.

Bu da hayat memet meselesi olur.

Milletin değerlerine aykırı kanunlar veya uygulamalar ortaya konursa bunları istismar eden ahlaksızlar, dinsizler, ikiyüzlüler, sahtekârlar milleti bölük bölük bölüp, arkalarından sürüklerler ve milletin gücünü karanlık yollarda kendi çıkarları için harcarlar. Benzer iddiaları çoğaltmak ve daha pek çok suç kaynakları saymak mümkündür.

Bütün bunlar millete saygısızlığın, milleti tanımamanın, iktisadi ve sosyal kanunların gücünü hafife almanın sonucudur. Bir ülkede bu hususlar dikkate alındığı zaman, devletin milletiyle arasını açan, devleti adaletten uzaklaştıran, devleti güçsüz düşüren, suçu meşrulaştıran, bütün gayri millî unsurların tespit edilip düzeltilmesi başarılabılır. Bu gerçek bir reform olur.

Tanrı Türkü Korusun
Prof. Dr. Turan Yazgan

Şehzadebaşı, 25 Mart 2005