

Sevgili Okuyucular,

Vakıf olarak 28 Kasım günü düzenlediğimiz “Turan Yazgan Anma Programı” büyük ilgi gördü.

Gerek Türk Dünyasından ve gerekse Türkiye'nin çeşitli yerlerinden çok sayıda konuğumuz oldu. Bir kez daha şahit olduk ki, Hocamız bugün olduğu gibi her daim Türk Dünyası sevdalısı olarak büyük bir saygı ve özlemle anılacaktır.

Turan Yazgan hayatını Türklüğe, Türk Dünyasına ve Türk'e dair olan herşeye vakf etmiş, hayatı boyunca milleti için çalışmıştır. Ona göre: Türk Milleti'nin, alnı açık, başı dik olmalıydı. Sömürülmemeliydi. Hür olmalıydı. Refah içinde olmalıydı. Kısaca tarihte hak ettiği şekilde yaşamalıydı.

Bu amaçla kurduğu ve tam 32 yıldır başkanlığını yaparak yönettiği Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı onun bize, hepimize bıraktığı en önemli emanettir.

İsmail Gaspıralı'nın “Dilde, Fikirde, İşde Birlik” ilkesini ve Ulu Önder Atatürk'ün “Türk Birliğine İnaniyor ve Onu Görüyorum” sözlerini kendine bayrak edinmiş olan bu vakıf, desteklerinizle bu büyük Türk büyüğünün yokluğunda da yaşamaya devam edecektir.

Hocamızın bizlere vasiyeti gayet açıktır: Atatürk'ün gördüğü Türk birliğini, dünyadaki her Türk muhakkak görmelidir. Bizler de artık bu vasiyetin gereği olarak Hocamızın ideallerinden taviz vermeden, ilkelerinden sapmadan çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Bu çalışmalarımızda Hocamızın hatıraları, temennileri ve fikirleri her zaman içimizi ısıtmakta ve yolumuzu aydınlatmaktadır.

Ve inanıyoruz ki böyle büyük bir gönül, akıl ve dava insanı olan Turan Yazgan Türklüğün gurur sayfasında ilelebet bir kutup yıldızı gibi parlayacaktır.

Tanrı Türkü Korusun.
Közhan Yazgan

Mesele Türk Coğrafyasındaki Kritik Kaynaklardır.

Irak'ta son olarak vuku bulan hadiseler, Türklerin, ne pahasına olursa olsun, petrol bölgelerinden uzak tutulmaları ile ilgili, bir asırdır süren politikaların, 21. asrın ilk çeyreği içinde tamamen gerçekleşeceğini göstermektedir.

Misak-ı Milli hudutlarımız içinde olduğu halde Lozan'da sonraya bırakılarak sonunda dona kaldığımız Kerkük ve Musul meselesinde bugün varılan nokta da bunun kesinleşmesi içindir.

Amerika'nın Irak'a yerleşerek, yıllardır stratejik dost olarak işletmediği Irak petrol hattını tamamen devreden çıkararak, İsrail üzerinden petrolü pazarlayacağı da kesinleşmiş durumdadır.

Belki bunun bir sonrası da Dicle ve Fırat sularının İsrail'e akıtılması olacaktır.

Afganistan'a yerleşmenin de sebebi hiç şüphesiz Uluğ Türkistan'ın petrol ve gaz kaynaklarının ABD hesabına tamamen kontrol altına alınmasıdır.

Rusya'dan, Türkmen gazı Türkiye'ye Karadeniz üzerinden dolaştırılarak getirildiği halde, Bakü Ceyhan hattının hâlâ uyutulmakta olmasının başka sebebi yoktur. Hazar'ın aşılması bu hatta ilavesi zarureti ise hâlâ söz konusu bile edilmemektedir.

Batı, Türkleri, Allah'ın kendilerine bahsettiği bütün kritik iktisadî kaynaklardan uzak tutmayı başarmıştır. Bunun için kullanılan vasıtalar, Rum, Ermeni, Kürt maşalar ve yollar Sabri Arıkan tarafından çok güzel gösterilmiştir.

Ruslar da bugünleri düşünerek pek çok tedbir almış, Türkler üzerinde pek çok oyun oynamıştır. Türkleri bölmek, 30 alfabeyle bağlayarak birbirlerini anlamaktan uzaklaştırmak, ihtilaf yaratacak hudutlar çizmek, bütün iktisadî kaynakların Moskova'ya akışını sağlayacak alt yapıyı kurmak, insan gücünü askeri, siyasî ve iktisadî idareden uzak tutup, sadece kültür ve sanat dallarıyla meşgul etmek, anaokullarından itibaren Rusça öğretip “temessül etmek” (Ruslaştırmak) bu tedbirlerden sadece bazılarıdır. Bu sayede Sovyetler yıkıldı, ama bizim iki yakamız gene bir araya gelmedi.

Prof. Dr. Turan Yazgan
Tanrı Türkü Korusun.

Şehzadebaşı, 25 Nisan 2003