

## 13. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi

Sevgili Okuyucular,

**B**ildiğiniz gibi 10 Kasım Hocamızın tabiriyle **“Türk Milleti'nin iki ulu hakanından biri olan”** Atatürk'ün ebediyete yürüyüşünün yıldönümü. Bu sayımızda Ulu Önderimizle ilgili yazınladığımız iki yazının da ilginizi çekeceğini tahmin ediyoruz.

Atatürk'ün ne kadar ileri görüşlü, akılcı bir lider olduğunu bir kez daha gözler önüne seren, fazla bilinmeyen konuları içeren bu yazılardan da anlıyoruz ki, bizi arzuladığımız geleceğe götürecek yol eğitimden geçmekte olup Atatürk'ün o mukaddes öğretmenlerini yeniden yetiştirmeye mecburuz.

Ancak böyle bir seferberlikle Atatürk dönemini yeni baştan yaratabilir ve gayrı milli olan her unsurun ayıklanmış olduğu, akılı hâkim kılan milli bir eğitim ile devletimizi tarihte hak ettiği yere yeniden kavuşturabiliriz.

Bu Cumhuriyet Bayramı 'nda Türk Dünyası 'nın geleceğinin şekillenmesinde çok önemli bir rol oynayacağına inandığımız büyük bir organizasyon gerçekleştirdik; **13. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi**'ni 28-29 Ekim tarihlerinde Azerbaycan Cumhuriyeti 'nin Başkenti Bakü 'de yaptık.

Tüm Türk coğrafyasından 300'ü aşkın ilim adamının katıldığı kongreyi çok sayıda rektörümüzün yanı sıra basın ve yayın kuruluşları da büyük bir ilgiyle takip etti. Türk ülkeleri arasında bilgi, düşünce ve görüş akışına ve paylaşımına vesile olan kongremize, vakfımızın ilk yurtdışı eğitim kurumu olan Türk Dünyası İşletme Fakültesi'nin ev sahipliği yapıyor olması da bizim için ayrı bir gurur kaynağıydı.

Kongre sonunda bu ve benzeri organizasyonların Türk Dünyası'nın arzu ettiğimiz geleceğine kavuşmasında çok önemli bir görev üstlendiğine inancımızın daha da arttığını görmek tüm katılımcılar gibi bizi de mutlu etti.

Bu vesileyle Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi fikrini ortaya atıp hayata geçiren Hocamız Prof. Dr. Mehmet Yüce'ye ve kongremizin son yıllarda koordinatörlüğünü büyük fedakarlıkla yürüten sayın Prof. Dr. Ahmet Vecdi Can'ın şahsında tüm emeği geçenlere şükranlarımızı sunmayı bir borç biliriz.

Tanrı Türkü Korusun.  
Közhan Yazgan

Bizden evvel Atatürk'ün emrini hatırlayan olmadı. Eğer olsaydı, hep beraber söylediğimiz gibi “gafil avlandık” demezdik. Çünkü Atatürk Sovyetlerin dağılacağını dünyaya ilan etmiş, bizim neler yapmamız gerektiğini de bize vasiyet etmiştir. Ama bunlar hiç kimsenin umurunda olmadığı gibi, bu istikametteki hayaller bile cezalandırılmaya çalışıldı.

Türklerin 2 ulu başbuğu vardır:

Biri Bilge Kağan, diğeri Atatürk.

Tarihte, yalnız iki başbuğumuz, kurdukları devlete Türk adını vermiştir. Yalnız bu iki başbuğumuzdur ki, sadece ve sadece Türk kültürüne dayanmak gerektiğini, bunun dışına çıkmanın yok olmak manasına geldiğini her sözleriyle taşlara işlemiş ve beynimizin içine kadar kazınacak şekilde, en sert ifadelerle bize duyurmuşlardır.

Tanrı Türk'ü Korusun.

Prof. Dr. Turan Yazgan

Levent, 27 Kasım 2000