

Türküm Diyebilmek...

Sevgili Okuyucular,

Maalesef her gün gelen şehit haberleri yüreğimizi dağlıyor. Ülkemizde yıllardır bir isyan hareketi sürüyor ve biz bunu terör olarak adlandırma gafletinde bulunuyoruz. Bu düpedüz dağ ve şehir eşkıyalarının yaptığı, dışarıdan da destek gören bir isyandır.

Atatürk zamanında aynı eşkıyalar; İngiliz çıkarlarına hizmet etmek için aldıkları altınlarla sekiz kez isyan çıkartmaya kalkışmış ama Ulu Önder bu sekiz ayaklanmayı da hiç tereddüt göstermeden derhal bastırmıştır. Çünkü Atatürk çok iyi biliyordu ki isyanı bastıramayan devlet “devlet” olamaz. Maalesef bu isyan bugün de sürüyor biz bunun bastırılması gerektiğini düşünmeden adına “terör” diyoruz.

Güneydoğumuzdaki komşu ülkelerin ne şartlarda olduğu ve eşkıyanın buralarda nasıl rahat bir ortamda, palazlandığı, kimlerden destek aldığı hepimizce bilinmektedir. Oysa sınırlarımıza bitişik bu ülkelerde soydaşlarımızın yaşaması Türkiye için çok önemli bir nimettir ve dünyada böyle bir durumda olan herhangi bir ülke kendini güçlü hisseder, önemli bir potansiyele sahip olduğunu bilir.

Güneyde Suriye’de en az dört milyon Türk yaşamaktadır. Bir o kadar Irak’ta, en az otuz beş milyon Türk’te İran’da yaşamaktadır. Diğer komşularımızdaki Türk varlığı da hepimizce malumdur.

Asırlardır kendi sınırlarımız içinde beraber yaşadığımız, kader birliği ettiğimiz bu soydaşlarımızı maalesef Atatürk’ün vefatıyla unutulmuş ve kendi kaderlerine terk edilmişlerdir. Oysa bu kardeşlerimizle ciddi bir şekilde ilgilenmeliydik. Devletin siyasi iradesi de bu ilgiyi sürekli canlı tutmalı ve bu kardeşlerimizin Türkiye’ye olan bağlılıklarını güçlendirecek tutum ve davranışlarda bulunmalıydı. O zaman bu ülkelerin hiçbirinde ülkemizi bölmeye kalkışan unsurlar barınamaz ve eşkıya da bu coğrafyayı kendi emelleri için kullanmaya cesaret bile edemezdi.

İnancımız o dur ki, bu bölgedeki soydaşlarımıza yönelik politikalarla, onları kendi öz topraklarında başı dik hale getirebilirsek buralarda yaşayan ve geçmişte “ben de Türküm” diyenler gene “Türküm” demeye başlayacaktır.

Tanrı Türkü Korusun.
Közhan Yazgan

... Amerika’ya terör ateşi düşünce dünyada, yalnız terör konuşulmaya başlandı. “Ateş düştüğü yeri yakar!” sözü ne kadar da doğru.

Ardından Avrupa ülkeleri de teröre karşı çıkmaya başladılar. Terörün tarifinin yapılmasını, teröre karşı müşterek bir mücadelenin gerekliliğini ileri sürmeye başladılar.

Açıkça olmasa da, Avrupa ülkeleri Türk’e ve Türkiye’ye karşı yapılmış hiçbir silahlı veya silahsız hareketi terör olarak tanımlamamaya özen gösteriyorlar. Onlara göre, bir Amerikalı’nın veya bir Avrupalı’nın sebep ne olursa olsun öldürülmesine ve öldürülmesine yardım etmeye terör denir!

Onlara göre, Türkiye’de 30.000 insanı öldüren vahşetin adı terör değildir! Türk Dışişleri mensubu onlarca temsilcinin öldürülmesinin adı da terör değildir!

... Kıymetli Generalimiz Yaşar Büyükanıt, “terör bir veba mikrobudur. Önünde sonunda kendisini koruyanlara da bulaşır” şeklinde çok güzel ifade etti.

Avrupa’ya ve Amerika’ya bulaşincaya kadar terör meşrudur, insan haklarına aykırı değildir! Teröristleri tutuklamak insan haklarına aykırıdır, teröristi cezalandıramazsın! Teröristleri hapishanelerde saltanat sürecek şekilde beslemeye mecbursun. Terörist başı ise krallar gibi yaşatılmalıdır!

Çünkü onlar Türkleri öldürmüşlerdir!...

Tanrı bütün insanları korusun! Bütün yaratılanlar, Yaratan’dan ötürü sevimlidir. Herkes bilsin ki Türkleri de, Türk olarak, Tanrı yaratmıştır.

Türkler Tanrı’nın Türk olarak yarattığı insanlar olarak, Tanrı’ya saygı gereği Türklüklerini korumak, muhafaza etmek zorundadır. Bütün dünya yalnız silahla değil, bugünkü sinsi kültür silahlarıyla dahi üstümüze gelse de...

Tanrı Türkü Korusun.
Prof. Dr. Turan Yazgan

Şehzadebaşı, 25 Eylül 2001