

Amerika'da Türk Varlığı

Sevgili Okuyucular,

Bu sayımızda çok kıymetli dostumuz Müjgan Ergil'in Alaska Kızılderilileri ve Efsaneleri konu bir yazı dizisini yayınlamaya başlıyoruz.

Bilindiği gibi Amerika kıtası ve Kızılderililer üzerinde çok değişik araştırmalar yapılmakta ve gerek Rus gerekse Amerikalı antropologlar Kuzey Amerika'nın ilk sakinlerinin tarih öncesi devirlerde 20 ila 25 bin yıl önce Altay bölgesinden gelenler olduğunu çeşitli delillerle ispat etmektedirler.

Müjgan Ergil'in bizzat yerinde yaptığı araştırmalarla ve büyük bir titizlikle hazırladığı bu yazı dizisini ilgiyle takip edeceğinizi umuyoruz.

Vakfımız Amerika'daki Türk varlığıyla ilgili olarak bugüne kadar çok değişik çalışmalar yapmış, makale ve kitaplar neşretmiştir. Bunlardan biri olan ve 2000 yılında Türkçe'ye çevirisini yayınladığımız ve 40 yıllık bir araştırmacının ürünü olan "Cengiz Han'dan Amerika'ya Kaçan Türkler" isimli eserinde Ethel Stewart, Milat'tan sonra 1233 yılında Cengiz Han'ın dehşetinden kaçıp kurtulan Uygur Türkleri'nden bir kısmının Japon Denizi'nden Amerika'ya geçtiklerini ve Atabaskan dil grubuna dahil Kızılderililer olarak günümüze kadar geldiklerini ispat etmektedir.

Amerika'da Türk varlığıyla ilgili olarak Hocamızın da üzerinde en çok durduğu ve önem verdiği bir diğer grup ise Meluncanlardır. Çeşitli delillerle Osmanlı Leventleriyle Kızılderililerin karışımı olduğu ispatlanann Meluncanlar 2,5 milyonu aşan nüfuslarıyla Amerika'da en azından Türk düşmanlığından arınmış büyük bir topluluk olarak önemli bir potansiyel teşkil etmektedir.

Tüm bunların dışında Kuzey Amerika'da çok önemli bir Türk grubu daha var. Bir kısmı T.C. vatandaşı olan ve meslek, mevki sahipleri ile öğrencilerden oluşan yaklaşık 300.000 kişilik bu grup Amerika'daki yabancılar içinde en seçkin tabakayı teşkil etmektedirler. Bakış açımız icabı bu gruba Türk coğrafyasının her noktasından göçmüş ve farklı inançlara sahip olan herkes dâhildir.

Tüm okuyucularımızın 3 Mayıs Türkçülük Bayramını Hocamızın şu veciz sözlerini tekrarlayarak kutuluyoruz: **"Türkçülük ve milliyetçilik akılcılıktır. Allah Türklere verdiği aklı kullanmayı nasip etsin. Ancak böylece Türkçülük bayramına ve Türklere Türkçülük öğretmeye gerek kalmaz."**

Tanrı Türk'ü Korusun.
Közhan Yazgan

Vakıf, tıpkı devlet gibi, sabit bir miktar varlık veya gelirle daha fazla tatmin yaratan kurumun adıdır. Bu bakımdan devlet gibi akla, mantığa uygun ve gereklidir ve faydalıdır.

Ferdiyetçi ve hatta ferdi bir kuruluş olup ferdin iradesini, gayesi vasıtasıyla ebedileştirir. Gaye insana veya topluma hizmet olduğu için ulvidir. Dolayısıyla devlet gibi vakıf da ulvidir ve vakfın mal varlığı da kutsaldır, dokunulamaz.

Cami, hamam, köprü, medrese, hastane ve benzerleri gibi hizmetler, sabit bir sosyal sermaye yatırımını gerektirir. Ferdi yaşatan bu yatırımdır.. Bu sosyal yatırımlar, sanat bakımından olduğu kadar hizmet bakımından da büyük bir yarışın içindedirler ve daha mükemmeli aramayı temsil ederler.

Bugün Türk coğrafyasında "tapu senedimiz" dediğimiz eserlerin büyük bir bölümü vakıf eserleridir. Vakıfların hizmet binasının devamlı olarak yaşatılması ve işletilmesi gereklidir. Bunun için gelire ihtiyaç vardır. Bu geliri temine yarayan varlığın da işletilmesi gerekir. Atalarımız kolay işletmecilik olarak, bu maksada uygun "akar" dediğimiz varlıklar tahsis etmişlerdir. Vakıfların gelirinin sürekli, yeterli ve emniyetli olması için "kirayı" tercih etmişlerdir.

Aklın ve vicdanın gereği olarak, kiraya verilen vakıf varlığının kirası, enflasyon kadar ülkenin refah artışını da aksettirecek derecede artırılmalıdır.

Vakfın hizmetini ve gelir sağlayan varlığını idare etmek için insan gücüne (mütevelliye) ihtiyacı vardır. Bu kişi veya heyet ferdin iradesine uygun olarak ebediyen tayin ve tespit edilir. Bu kişilerin veya heyetin önce kendi vicdanları, sonra devlet ve mahalli idareler ve halk tarafından kontrol altında tutulmaları şarttır. Açık ve resmi her seviyedeki kontrolün yanında gizli ve sessiz kontrol de yapılmalıdır.

Vakıflarda hizmet veren kişi veya heyetin yetkileri dikkate alındığında, özellikle mütevelli heyetin devlet varlığını tasarruf edenlere göre daha sıkı bir kontrol altında tutulmaları gerektiği kolayca kabul edilebilir.

Tanrı Türk'ü Korusun.
Prof. Dr. Turan Yazgan

Şehzadebaşı, 28 Aralık 1999