

Yaratandan Ötürü Sevmek

Günümüzde insanları öldürerek, aç susuz bırakarak, öz topraklarından çıkararak veya kendi topraklarında esir ederek kaynaklarına el koyan emperyalistler, Türk Birliği'nin olması durumunda dünyaya barış ve adaletin yeniden geleceğini çok iyi bilmekte ve bunu engellemek için her yolu denemektedirler:

Türkiye ilerlemesin diye devamlı ateş içinde tutulmakta, sürekli bölücülük faaliyetleri körüklenmektedir. Yıllar yılı Türkler ayrı ayrı alfabe ile yazmaya mecbur bırakılıp birbiriyle anlaşamaz hale getirilmiştir.

Sadece Balkanlarda Birinci Dünya Savaşı'nda beş milyon Türk katledilmiştir. Sovyetler Birliği döneminde 70 yılda 100 milyon Türk yok olmuştur. Çinin Doğu Türkistan'da yaptığı katliamlar, Ermenilerin yaptığı katliamlar Suriye'de, Irak'ta Türklere uygulanan katliamlar ve daha niceleri yakın tarihimizde yaşanmıştır.

Hocamızın tespitiyle, yeryüzünde 300 milyon insan olarak yayılmış bulunan Türkler, bölük pörçük edildikleri ve birbirleriyle anlaşamaz hale geldikleri için bugün, tarihlerinin en bahtsız günlerini yaşamaktadırlar. Oysa Türkler dünyada sadece insanları değil yaratandan ötürü yaratılan her şeyi seven ve

bu sevgiyi çocuklarına, torunlarına sürekli aşıl原因an bir millettir:

Böyle bir sevginin olabileceğini milyonlarca kızıl deriliyi katleden, milyonlarca siyah deriliyi bizim hayvanlara dahi reva görmediğimiz bir tutumla kırbaç altında çalıştıranların anlamasını beklemek mümkün değildir.

Dünyaya demokrasi ihraç ettiklerini söyleyerek sömürenler için, yaratandan ötürü yaratılan herkesi ve her şeyi sevmek felsefesi aptallıktan başka bir şey değildir.

Dünyaya barışı ve adaleti getirme görevi tarihte olduğu gibi günümüzde de Türklerden başka hiçbir millete düşmez ve yakışmaz.

Hocamızın ifadesiyle "Yeniden Türk Birliği düşüncesiyle, yapmak istediğimiz; bütün insanların sevilmesi, kimsenin rengine, diline, dinine soyuna sopuna bakılmadan kıymetinin bulunduğu adalet ve barışın hâkim olduğu bir dünyanın gerçekleşmesidir".

Tanrı Türkü Korusun.
Közhan Yazgan

... Sosyal güvenlik, kendi iradesi dışında, tehlikeye uğrayan insanların, kaybolan çalışma güçlerini azamî, kaybolan kazançlarını da asgari olarak iade eden bir sistemdir. Hasta olandan olmayana, çalışanlardan çocuklara ve çalışmayanlara, gencinden yaşlısına, yardıma muhtaç olmayandan olana transfer sağlayan milli bir dayanışma sistemidir.

Bu millî ve insanî dayanışma sistemi siyasî menfaatlere alet edilirse fonksiyonunu kaybeder. Geliri tersine dağıtır ve insanların mutluluğunu, geleceğe güvenini ortadan kaldırır.

Türkiye'de sosyal güvenlik maalesef genellikle siyasete alet edilmiştir. Siyasi müdahalelerle sosyal güvenlik sistemi yara almış, her düzeltmeden sonra yeniden siyasete alet edilerek bozulmuştur.

Muhtaç olmayanlara yapılan ödemelere sosyal yardım denemez. Bu tür ödemeler ve yardımlar "kaynak aktarma" olarak tanımlanır ki lütuf, ihsan, sadaka olarak adlandırılabilir.

... Bu konuda zaman zaman yaptığımız ve adına reform dediğimiz değişiklikler, sistemimizi bu prensiplerin çerçevesine oturtmaya yetmemiştir.

Hâlâ devlet bu görevi bütün genişliğinde üstlenmemiş ve bütün vatandaşlarına bu hakkı teşmil etmemiştir. Çalışma gücünün iadesi çok yetersiz, ücretle pirim arasındaki nispet katlanılmayacak derecede yüksek, ücretle sosyal güvenlik ödemesi arasındaki nispet asgari de insan haysiyetine yaraşır seviyeyi sağlamada yetersiz, azami de ise çok çalışmayı, uzun çalışmayı gereksiz kılacak derecede yüksektir.*

Tanrı Türk'ü Korusun...
Prof. Dr. Turan Yazgan
Şehzadebaşı, 25 Şubat 2000

* Türk Dünyası Tarih Kültür Dergisi, Yıl: 2000, Sayı: 159.