

## Ermeni Katliamları

Sevgili Okuyucular,

**H**içbir ilim adamının kabul etmediği, hatta birçoğunun yalan olduğunu açıkça ifade ettiği Sözde Ermeni Soykırımı iddiaları Türkiye'yi ve Türkleri zora sokma, güçsüzleştirme amacına hizmet ettiği için maalesef dış dünyada destek bulmakta ve itibar görmektedir.

Hepimizin bildiği gibi 20. yüzyılın başında Ermeni çeteleri Rus ve Batılı devletlerin verdiği silahlarla erkekleri cephede olan silahlı kadın, çocuk ve ihtiyarlardan oluşan vatandaşlarımıza saldırmış, boş bir hayal peşinde son derece vahşi duygularla, aşağılık derecesinde katliamlar yapmaya başlamıştır.

Bu aşağılık saldırılara maruz kalan masum halkın yardımına, Türk askeri koşmuş ve bu katillerin teslim olmayanlarını defalarca tesirsiz hale getirmiştir.

Ordunun büyük kısmının savaşta olduğu dönemde, Ermeni çeteleri yeniden katliamlara başlayınca Osmanlı devleti son derece insani bir kararla, hem Türk ve Müslüman ahaliyi, hem de Ermenileri korumak için, Ermenileri geri dönmek üzere, kendi sınırları içinde başka bir yere nakletme kararı almıştır.

Hocamızın ifadesiyle, Ermenilerin güvenli bölgelere nakledilmesi sırasında, Ermeni çeteleri tarafından yavuklusuna tecavüz edilmiş, anaları, babaları, eşleri ve çocukları kurşuna dizilmiş olan köylüler, Ermeni çeteleri ile Ermenileri ayırt edemediklerinden,

devlet güçlerinin bütün gayretlerine rağmen 30-35 bin civarında Ermeni'yi öldürmüştür. Bunun sebebi halkın galeyana gelmesinden başka bir şey değildir. Buna karşılık Ermeni çetelerinin planlayarak Ruslar ve Batının silahlandırmasıyla kadın, çocuk, yaşlı 500 bin Türk'ü vahşice öldürdükleri ispatlanmış tarihi gerçektir.

Ermeni çetelerinin yaptığı bu vahşi katliamın bir benzeri, yaklaşık 80 yıl sonra bu insanların torunları tarafından Karabağ'da, tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşmiştir. Bırakın insanları, hayvanları bile utandıracak bu vahşet, bu defa Azerbaycan Türkleri'ne uygulanmıştır. Bu katliamları yapan Ermeni çeteleri her iki dönemde de aynı insanların masası olmuş ve benzer vaatlerle kullanılmışlardır.

Bu sayımızda Dr. Aygün Hasanoğlu'nun "**Ermeni Esaretinde Karabağ Savaşı'nın Gerçekleri**" isimli çok değerli bir seri çalışmasını okuyacaksınız.

Asılsız Ermeni iddialarının pervasızca dillendirildiği, buna karşın dünyanın gözü önünde yapılan Hocalı Katliamı'na bile, üzerinden 23 yıl geçmesine rağmen sessiz kalmaya devam edenlerin nelerin peşinde olduklarını, hangi amaçlara hizmet ettiklerini anlatan bu yazı dizimizi, herkesin ama özellikle gençlerimizin, dikkatle ve ibretle okumalarını tavsiye ediyoruz.

Tanrı Türkü Korusun.

Közhan Yazgan

Çocuklarını hala insanlık dışı kin ve nefret duygularıyla beslemeye çalışan ve hala kullandıklarını anlayamayan Ermeniler, Türklerle düşmanlık halinde olmaktan zarar görmektedirler. Bu düşmanca politikalardan yine kendileri ve kendi nesillerinin olduğunu zarar gördüğünü anlamak zorundadırlar.

Türkler tarih boyunca kimseyi diline, dinine, soyuna, rengine göre ayırmadılar. Tüm insanları, bütün yaratılanları yaratandan ötürü sevdiler. Hiçbir canlının burnunu kanatmadılar, kanatılmasına göz yummadılar.

... Avrupa parlamentosundaki bazı vekiller Ermenilere, "aradan bunca sene geçtikten sonra hala kışkırtmanın doğurduğu kinle pek çok masum Türk devlet görevlisini de öldürmeye utanmıyor musunuz? Türklerin katlettiğini iddia ettiğiniz Ermenilerin sayısı ne kadardır? Ermeni çetelerinin öldürdüğü Türk ve Müslüman sayısı ne kadardır" diye sormuş olmalıdırlar.

Türkler hep kendi kendilerine ettiler. Kendi burunlarını kanattılar. Gerçek sevgiyle sahte sevgiyi ayırt edemeyenlere ne denir?

Dünyadaki Ermenilerin büyük çoğunluğunun, sahte sevgi gösterenleri iyi bildiklerine inanıyoruz.

Tanrı Türkü Korusun.

Prof. Dr. Turan Yazgan

Şehzadebaşı, 25 Ocak 2005