

Sevgili Okuyucular,

Hocamız Turan Yazgan'ın çok veciz bir şekilde ifade ettiği gibi Türklerin tarihinde iki Uluğ Başbuğu olmuştur: **Bilge Kağan** ve **Atatürk**

Kurdıkları devlete Türk adını veren bu başbuğlarımız, sadece ve sadece Türk kültürüne dayanmak gerektiğini, bunun dışına çıkmanın yok olduğunu sürekli ifade etmişlerdir. Her iki başbuğumuz da yaşadıkları dönemde Türk Milleti'ni içine düştüğü durumu kabullenememişti.

Bilge Kağan'ın taşlara kazıdığı o müthiş ifadeleri Atatürk kendisine bayrak edinmiş, kurduğu cumhuriyetin felsefesi haline getirmiştir. Bilge Kağan Türk Milleti'nin o gün kendi vatanında, kendi örf ve adetlerine uymayan Çinlileri taklit eden tutum ve davranışlardan örnekler vermekte ve kültürümüzden uzaklaşan kızlarımız Çinlilere cariye, erkeklerimiz köle olur demekteydi. Her iki başbuğumuzda reformlar, devrimler inkılaplar gerçekleştirdi. Tek amaçları vardı: Türk Milleti'nin adının, sanının sonsuza dek şerefle yaşaması...

Atatürk Türk Milleti'nin medeni milletler içinde yerini almasını ve o yerin de üstüne çıkma hedefine bir an evvel ulaştırmak istiyordu. Bu amaçla önemli müesseseler kurmuş ama en önemlisi bunların kalıcı olması için milli, Türkçü eğitim

sistemine geçmişti. Türkçü eğitim sayesinde hızlı bir kalkınma gerçekleşmiştir. O eğitimle yetişen gençler muhtaç olduğu kudretin kendi asil kanında olduğunu, başka hiçbir şeye ihtiyaçları olmadıklarını çok iyi biliyorlardı.

İki Uluğ Başbuğumuza da Tanrı'dan rahmet diliyorum.

Öğretmenler gününü de kutladığımız bu ay Ulu Önderimiz Atatürk'ün öğretmenlerimize verdiği önemi, onun öğretmenlerinin yetiştirdiği gençlerin uzun süre Türkiye'yi ayakta tuttuğunu hiçbir zaman unutmamalıyız.

Öğretmenlik mesleğinin itibarsızlaştırılmaya başlamasıyla, eğitimin millilikten uzaklaştırılmasının paralel yürütüldüğü ve böylece Türkiye'de kültür ve ahlakta düşüşün, yozlaşmanın başladığı, kendine güveni olmayan, başkalarının peşinden düşünmeden, sorgulamadan koşan gençlerin yetişeceği çok iyi bilinmelidir.

Unutmayalım ki, kendi milli değerlerini öğretmeyen, kendi öğretmenine değer vermeyen milletler kendi kendilerinin mezarlarını kazarlar.

Tanrı Türk Korusun.
Közhan Yazgan

Öğretmenin fonksiyonu, artık bilgiyi vasıta yaparak, vatana, millete, devlete yarayışlı, bayrağına saygılı nesiller yetiştirmektir. Köküne bağlı, soyunun ahlakıyla ahlaklanmış, düşünen, arayan, bulan, çözen, tahlil ve sentez yapan, araştıran, konuşan, tartışan insanlar yetiştirmektir.

İstikbali düşünüyorsanız önce okul ve öğretmen, sonra iktisadi kalkınma gelmelidir.

Öğretmene, kendi asli vazifesi olan ahlaklı nesiller yetiştirmesinde, ona en büyük imkânları bahşetmek, yardımcı olmak gerekir.

Öğretmene saygılı olmak, baş üstünde tutmak gerekir.

Öğretmen geçerken gerçekten ayağa kalkmak gerekir.

Şimdiki nesil içinde öğretmeninden bu şekilde ahlak almış insanlar elbette pek çoktur. Olmasa Türkiye çok daha kötü olurdu.

Tanrı Türk'ü Korusun.
Prof. Dr. Turan Yazgan
Şehzadebaşı, 26 Kasım 2006