

Sevgili Okuyucular,

25 Temmuz Vakfımızın kuruluş yıldönümü. 1980 yılında Hocamız tarafından kurulan Vakfımız tam 34 yıldır bir ülküyü yerine getirmek için çalışmakta: **Dilde, Fikirde, İşte Birlik.**

Geçtiğimiz ayı da bu amacımız doğrultusunda çok yoğun faaliyetlerle geçirdik. Ama bunlardan en kapsamlı olanı Haziran ayının ilk günlerinde gerçekleş-tirdiğimiz 20. Türk Dünyası Çocuk Şöleni'ydi..

Türk Dünyasınının 40 değişik noktasından 500'ü aşkın öğrenci ve öğretmeni misafir ettiğimiz bu programda şölen yürüyüşü, gösterisi ve ses yarışmalarını büyük bir coşkuyla gerçekleştirdik. TRT'nin bütün Dünya'ya yayınladığı bu büyük organizasyonumuzda çocuklarımız hem birbirlerini hem de ülkemizi yakından tanımış oldular.

Misafir öğrenci ve öğretmenlerimizi büyük bir hü-zünle, fakat hepsini Türklük bilinci ve şuuruyla uğur-lamamız ise görülmesi gereken bir sahneydi...

Yakutistan'ın Saka Türkleri'nden Gagauz Eli'ne kadar bütün katılımcılarımız ülkelerine dönerken Yüce Türk milletin birer parçası olduklarının idra-kine varmışlardı, tıpkı onları evlerinde misafir eden çocuklarımız gibi...

Hocamızın ifadesiyle, **"Türk Birliğine İnanıyo-rum ve Onu Görüyorum"** diyen Atatürk'ün gördü-günü her Türk çocuğu görmeli... Ve Vakıf olarak bizler bunu gerçekleştirenceye kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Bildiğiniz gibi Irak'tan gelen haberler hepimizi kahretmektedir. Bu ülkedeki kardeşlerimiz yok edil-meye çalışılmakta, yerlerini yurtlarını terk etmek zorunda kalmaktadırlar. Irak'ta meydana gelen geliş-meler de maalesef bize gösteriyor ki IŞİD ile kuzeyde-ki maşa yönetim arasında anlaşma yapılmış, her iki oluşum da kendi sınırlarını genişletmiş, başta Kerkük olmak üzere sözde ihtilafli yerler de aralarında pay-laşmıştır.

Türkmenlerin anayurdu, öz be öz Türk vatani Türkmeneli, bu maşa terör örgütü eliyle bir başka maşa topluluğun sınırları içine katılmaya çalışılmak-ta ve maalesef biz de dahil olmak üzere bütün Dünya sessiz kalıp adeta bu gelişmeleri onaylamaktadır.

Atatürk'ten sonra hiçbir uzun vadeli yeni bir milli hedef ortaya koyamadığımız gibi ne yazık ki Ulu Önderimizin bu konudaki hedeflerini de unuttuk ve unut-turduk. Meydan boş kalınca da Batı, Türkleri kritik maddelerden uzak tutmakla ilgili yüzyıldır süregelen politikalarını birer birer hayata geçirmektedir.

Bu sayımızda hepimizin ilgiyle okuyacağı ama özellikle gençlerimizin çok dikkatle okuması gerektiğine inandığımız bir yazı yayınlamaktayız: **"Türk-menlerin Dünü, Bugünü, Yarını"**.

Hayatını Türkmenlerin mücadelesine adanmış, Vakfımızın gönül dostu, aksakalı Dr. Nefti Demirci'ye bu yazı vesilesiyle bir kez daha şükranlarımızı sunu-yoruz.

Tanrı Türkü Korusun.
Közhan Yazgan

Atatürk, Kerkük için tam 7 defa çizme giydi. Her çizme giydiği tarihte sandıklar dolusu altın karşılığında aşiret reisleri isyan çıkardılar ve bunlar devam ediyor. Baktılar ki Anadolu'daki maşa yapılabilen topluluklarla bu iş halledilemiyor. Türk ordusu çok güçlü ve bir karış vatan parçasından dahi vazgeçmesi mümkün değil, hatta vazgeçse dahi Türk milletin hiçbir şeyden vazgeçemeyeceği kesin olarak ortaya çıktı. İşte o zaman Kuzey Irak'ta oynamaya başladılar.

Kuzey Irak'ta bir devlet kuruluşunu gerçekleştirip gerçek Türk toprağı, hem de iki çizgi arasına aldığımız gök renkli Türk Bayrağı ile gerçek bir Misak-ı Milli'ye dahil vatan parçası olan Kerkük'ü ve Musul'u işgal ettiler.

Orada 3,5 milyon Türk vardır. 3,5 milyon Türk'ün özellikle kızlarının çeyizlerinde sakladıkları en değerli hediye Türk Bayrağıdır, bugün de bekledikleri Türk Bayrağıdır.

Tanrı Türk'ü Korusun.
Prof. Dr. Turan Yazgan
Levent, 28 Mayıs 2003