

Sevgili Okuyucular,

Içinde bulunduğumuz şu günlerde 20 gün arayla çok önemli iki bayramı kutlamaktayız: **23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 3 Mayıs Türkçüler Bayramı.**

Birinci bayram 23 Nisan bize egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu, ikinci bayram ise bu egemen milletin Türk Milleti olduğunu belirtmektedir.

Hepimizin gayet iyi bildiği gibi Atatürk'ün vefatıyla kendine ortam bulan Batı Türkiye üzerindeki emellerini gerçekleştirmek için yürüttüğü politikaların dozunu yeniden arttırmaya başlamış ve bunun bir sonucu olarak da 3 Mayıs 1944 olayları yaşanmıştır. O günden itibaren de 3 Mayısı Türkçüler Bayramı olarak kutlamaktayız.

Maalesef sömürgecilerin ve onların maşalarının oyunlarına alet olmamızın sonucu bugün millilikten ne kadar uzaklaştığımız, teslimiyetçi politikaların esiri olduğumuz ve bu bayrama ne kadar ihtiyaç duyduğumuz ortadadır.

Bugün için yeniden başarmamız gereken ise hocamızın da sık sık ifade ettiği gibi egemenliğin ve dolayısıyla yönetimin kayıtsız şartsız Türklere

ait olduğu gerçeğinin tekrar hayata geçirilmesinden ibarettir.

Hocamız Turan Yazgan'ın da çok değer verdiği bir ilim adamı olan dergimizin yazarı Muhsin Kadioğlu'nun bu sayıda yer alan **“Türkçülüğün Hedefleri”** isimli yazısı bize bu gerçeği çok güzel bir şekilde anlatmakta.

Bu yazıyı özellikle gençlerimizin çok dikkatle okuyacağı, üzerinde düşünecekleri ve önemli dersler çıkaracaklarına inanıyoruz.

Kendi öz değerlerini tanımayan çocuklarımıza Türklüklerini yeniden öğretmeli ve onların kendilerine güvenen, alnı açık başı dik insanlar olarak yaşamasını sağlamalıyız.

Tüm okuyucularımızın Türkçülük Bayramını Hocamızın şu sözlerini tekrarlayarak kutluyoruz: **“Türkçülük ve milliyetçilik akılcılıktır. Allah Türklere verdiği aklı kullanmayı nasip etsin. Ancak böylece Türkçülük bayramına ve Türklere Türkçülük öğretmeye gerek kalmaz.”**

Tanrı Türk'ü Korusun.
Közhan Yazgan

Rusya İkinci Dünya Harbi'nin sonlarına doğru Ahıska, Karaçay, Balkar, Nogay, Kumuk, Kırım başta olmak üzere Türkiye'nin etrafında ne kadar Türk varsa hepsini sürgüne yollamıştır. Bu sürgünde Ahıska, Karaçay, Balkar, Nogay, Kumuk, Kırım Türklerinin yarısı yollarda ölmüştür ama hiç kimse Rusya'ya bunun hesabını da sormamıştır!

Birinci Cihan Harbi içinde ve sonunda önceleri Ruslarla, sonra Fransızlarla iş birliği yapan Ermeniler, erkeksiz Türk köylerine saldırarak yüz binlerce Türk'ü katlettiler ve tarihin yüz karası olan sahifelerini yazdılar. Ermenilerin sakat ve yaşlılardan başkaca erkek bulunmayan Türk köylerindeki katliamlarına son vermek için bir kanun gereği ve muntazam kafilelerle yurdumuzun başka bir yerine nakledilerek can ve mal emniyetlerinin sağlanmaya çalışılması gibi son derece insani bir gayretimiz maalesef bize **“Türkler Ermenileri kesti”** şeklinde fatura edilmeye çalışılıyor. Güvenlik güçlerinin hemen tamamı cephede savaştığından bu göç sırasında Ermenilerin katlettikleri ailelerin fertlerinin saldırılarına maruz kalmaları devletin planlı çabası gibi gösterilmeye gayret ediliyor. Oysa devlet cephe gerisinde devletin yeterli emniyet tedbirlerini alabilecek olsaydı zaten Ermenilerin Türkleri ve Müslümanları katletmesine fırsat vermezdi.

Batı dünyası ve Türk düşmanları Ermeniler tarafından katledilen 1,5 milyonu Türk'ten hiç söz etmemektedir.

Kabul etmek gerekir ki:

Batı Medeniyeti ve Rusya için insan hakları, demokrasi, barış gibi kavramlar sadece kendi menfaatlerine hizmet eden vasıtalar ve onlar için asla gaye olmamışlardır. Bizim suçumuz bunları gaye bilmek ve gayenin bizi götürmekte olduğu noktayı görmemektir.

Şehzadebaşı, 11 Ağustos 2008

Tanrı Türk'ü Korusun.
Prof. Dr. Turan Yazgan