

Sevgili Okuyucular,

Bilindiği gibi Ruslar bundan tam 161 sene 1853 yılında savaş ilan etmeden Osmanlı topraklarına girmiş ve Eflak Boğdan'ı (Moldovya ve Romanya) işgal etmişti. Bu işgale karşı, İngiltere ve Fransa Rusları Avrupa'dan uzak tutmak için Osmanlı'nın yanında yer almış ve Kırım'da açılan bir cephe ile Ruslar yenilmişti. Batı, tarihte Ruslara karşı ilk ve son defa Osmanlı'nın yanında olmuş ve savaş düşmana karşı kazanılmasına rağmen, Osmanlı'nın somun başlangıcı olarak tarihe geçmiştir. İmparatorluğumuzun dış borçlanmaları, adım adım Avrupalı devletlerin kontrolüne girişi ve batılılaşma maceramız da böylece başlamış, bunun sonucu Türkler Dünya düzeninde söz sahibi olmaktan adım adım uzaklaşmıştır.

Ve bundan 70 yıl önce, Kırım yarımadasının öz be öz sahibi olan Türkler, 20 dakika içinde hayvan vagonlarına bindirilerek Sibiryaya ve Sovyetlerin en ücra köşelerine sürgün edilmişlerdir. Nüfusun yarısına yakınının bu sürgün süresinde havasızlık, susuzluk açlık ve salgın hastalıklardan hayatlarını kaybettikleri bu vahşi katliam, Türkiye dâhil tüm dünya tarafından sadece seyredilmiştir.

Bugün ise Rusya, bir bağımsız devletin topraklarını kendi ülkesine katıyor. Bu işgal de tüm dünyaya tarafından seyrediliyor. Tarih boyunca Türk Yurdu olan bu toprakların sistemli bir şekilde 170 yıllık süreçte Rus toprağı haline getirilmesine, ül-

kemiz dâhil tüm dünyadan birkaç cılız ses dışında hiç bir ses çıkmıyor.

Emperyalistlerin en iyi yaptığı şey siyasi menfaat olunca ses çıkartmamak, timsah göz yaşları dökmek, sözde insan hakları savunuculuğu yapmaktır. Kırım meselesinde de nasıl çifte standart uyguladıklarını, iki yüzlülüklerini bir kere daha göstermişlerdir. Konu, her unsuruyla öz be öz Türk olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye'ye bağlanması olsaydı dünyanın neler yapacağını tahmin etmek hiç de zor olmazdı.

Çok önemli bir coğrafyanın gerçek sahipleri oldukları için, soykırım uygulanan, tüm bunlara rağmen dimdik ayakta duran Kırım Türklüğü'nün, geçmişte olduğu gibi bugün de, yalnız bırakılması lazımdı. Başta Türkiye olmak üzere tüm Türk Dünyası'nın, Kırım Türkleri ve tabii ki onların ef-sanevi liderleri Mustafa Cemil Kırımoglu'na destek vermeleri, onun arkasında dimdik durmaları gerekirdi. Unutmayalım ki, bunu başarabildiğimiz zaman ancak, Türk Milleti dünyada hak ettiği yere ulaşacaktır.

Bunu başarabilmenin yolunu, bu topraklarda yetişen ve bugünlerde vefatının 100. yılı dolayısıyla vakıf olarak çok çeşitli faaliyetlerle andığımız İsmail Gaspıralı bize yıllar önce göstermiştir: Dilde, Fikirde, İşte Birlik.

Tanrı Türkü Korusun.
Közhan Yazgan

Türk Birliğini engelleme çabası bakımından, Batı ile Rusya arasında herhangi bir fark yoktur.

Genel olarak insani açıdan Türklere nasıl baktıklarını anlamak için, Tibet dolayısıyla ayağa kalkan Batının, Doğu Türkistan işgal edilirken ve insanlar her türlü ezaya, cezaya çarptırılırken tüylerinin biri bile kıpırdamamış ve kıpırdamamakta oluşuna bakmak yeterlidir.

Bu çifte standart değil insanlık adına insanlık dışı bir tutum ve davranıştır.

Dünya Türkleri buna göre politikalarını gözden geçirmelidirler.

Aksi halde soygun devam edecek ve buna eklenmiş olan horlanmanın da dozu artacaktır...

Şehzadebaşı, 26 Mart 2008

Tanrı Türkü Korusun.
Prof. Dr. Turan Yazgan