

Türklüğümüzü Korumak

Sevgili Okuyucular,

Bu sayımızla hocamız, vakfımızın kıymetli dostu Prof. Dr. Ahmet Taşağıl'ın kaleminden yeni bir yazı dizisine başlıyoruz: *Türk Adı ve Türkler*.

Bilindiği gibi tarih boyunca cihana hâkim olma ülküsüyle yaşayan Türkler kurdukları devletlerle bunda başarılı olmuş, hâkimiyeti altındaki topraklara da adaleti, bolluğu ve bereketi getirmişler, bu sebeple de sürekli düşman kazanmışlardır.

Dünya tarihi, Batı'nın önce dini, daha sonra da milli nedenlerle Türk düşmanlığı kustuğu olaylarla doludur. Günümüzde bile en büyük korkuları, Türklerin yeniden tarihte hak ettikleri yere gelmeleri ve dünyaya hakim kılacakları adaletle, sömürü düzenlerinin son bulacak olmasıdır.

Batı, bu yüzden bir saplantı olarak sistematik biçimde, Türk düşmanlığını gelecek nesillere aktarmakta, bu milleti topla, tüfekte ortadan kaldırmanın mümkün olamayacağını çok iyi bildiği için, geçmişinden kopararak yozlaştırmaya çalışmaktadır. Bunun için de, çok çeşitli vasıtalar kullandıkları hepimizce malumdur.

Bu oyunlar sonucu "Vatan, Millet, Sakarya" şeklinde küçümseyici ve alaycı yaklaşımlarla Türk-

lüğümüzden ve tarihimizden uzaklaşıp kendi soyuna sevgi saygı beslemeyen, yabancı hayranı nesiller yetiştirir duruma geldiğimiz bir gerçektir.

On yıllar boyunca uyguladığımız yanlış eğitim politikalarıyla çocuklarımıza Türklüklerini öğretmeyip, onları Batı karşısında aşağılık duygusuyla yetiştirmeyi başardık!...

Maalesef gençlerimizin bir kısmı "ben şuyum, buyum veya dünya vatandaşıyım" diyerek Türklüklerini inkâr etmekte ve başkalarının maşası olabilmektedirler.

Türlere Türklüğünü hatırlatmak hatta öğretmek mecburiyetinde kaldığımız bugünlerde, hepimizin, özellikle gençlerimizin bu yazı dizisini ilgiyle okuyacaklarını umuyoruz.

Hocamızın da sık sık ifade ettiği gibi hepimizin hatta tüm dünyanın bilmesi gereken en önemli konu Türklerin Tanrı tarafından Türk olarak yaratıldığıdır.

Tanrıya saygı gereği, Türklüğümüzü korumak, çocuklarımıza öğretmek birinci görevimiz olmalıdır.

Tanrı Türkü Korusun.
Közhan Yazgan

... Bu millet, 20. asır boyunca gerçekten çok çile çekmiş, katliamlara uğramış, sürgünlere duçar olmuştur. Dünyada hiçbir millete yapılmamış zulümleri yaşamış, üzerinde atom denemeleri yapılmış, tek bahtsız millettir.

Bu bahtsız milletin bahtını açmanın bir tek yolu vardır: Mutlak surette, Allah'ın emrettiği gibi dil birliğine, fikir birliğine ve iş birliğine kavuşmaktır. Asla bundan başka asla yol yoktur.

Bu Türkcülük değildir.

Milliyetçilik değildir.

Kafatasçılık değildir.

İrkçilik değildir.

Bu akılcılıktır.

Biz Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı olarak, bizi bölen politikalara karşı bir politika uygulamaktayız. Biz, ne Türkiye'de, ne de Türk Dünyası'nın herhangi bir yerinde, asla günlük siyaset yapmayız.

Türk Milleti'nin yüz yıl sonrası için siyaset yaparız. Elli yıl sonrası için, bin yıl sonrası için siyaset yaparız.

Bizi hiç kimse günlük siyasete bulaştıramaz.

...Çocuklarımız ve gençlerimiz bizim yarınımızdır. Ümidimizdir. Çocuklarımızdan ve gençlerimizden başka güveneceğimiz hiçbir dal yoktur.

Tanrı Türkü Korusun
Prof. Dr. Turan Yazgan
Levent, 26 Mayıs 2005