

Yeni Eğitim Yılı Başlarken,

Bilindiği gibi Vakıf olarak her zaman ana faaliyetimiz eğitim olmuş ve bu konuda Türk Coğrafyasının çok değişik noktalarında açtığımız okullarda on binlerle ifade edilecek gencin yetişmesine katkıda bulunmuşuzdur.

Tüm bu eğitim faaliyetlerimiz mutlak surette Türkiye Türkçesiyle yapılmakta ve “Dil Birliği” gayesine hizmet etmektedir. Bu yanıyla, Türkiye Türkçesiyle Türk Dünyasında eğitim yapan tek kuruluşun da vakfımız okulları olması son derece önemli ve bir o kadar da düşündürücüdür.

Ancak sömürge ülkelerinde olan yabancı dille eğitim hastalığı ülkemizden sonra Türk Dünyasında da hızla yayılmakta ve ne yazık ki buna devletimiz de dâhil çeşitli kuruluşlarımız aracılık etmektedir.

Oysa ki Hocamızın da sık sık ifade ettiği gibi;

Eğitimde amaç; düşünen nesiller yetiştirmek ise ana dilde eğitim vazgeçilmezdir.

Eğitimde amaç; Türklük şuurunun verilmesi, milli değerlerin benimsetilmesi ise Türkçe vazgeçilmezdir.

Eğitimde amaç; konuşma, tartışma fikir üretme alışkanlığını kazandırmaksa ana dilde eğitim şarttır.

Bilgiye ulaşmanın çok kolaylaştığı ve bu yüzden bilgi çağı olarak nitelendirdiğimiz günümüzde okullarımızın amacı artık öğrencilerimize bilgi yüklemek olmamalıdır. Bilgiyi kafaya yazmak (ezberlemek) sadece bir hamallık olmakta ve maalesef tüm sınavlarımızda bu beyin hamallığına göre çocuklarımızın başarısı değerlendirilmektedir.

Eğitimde amaç artık kolay ulaşılan bilgilerin ışığında çocuklarımızı konuşan, düşünen, soran, araştıran, tartışan ve üreten insanlar haline getirmek olmalıdır.

Hocamızın ifadesiyle “tüm bunlardan daha önemli olarak artık çocuklarımıza milli değerlerini, Türklüklerini öğretmek zorundayız ki aşağılık duygusuna kapılmasınlar, geleceğe güvenle, umutla baksınlar. Milli değerlerimizin çocuklarımıza verilmesi bir öğretmenin en önemli görevi olmalıdır. Atatürk’ün yetiştirdiği öğretmenler bunu başarmıştır”

Günümüz Türkiye’sinde ne yazık ki vakıf üniversitelerinin tamamının, devlet üniversitelerinin bir kısmının yabancı dilde eğitim yaptığı ortamda milli değerlerimizi gelecek nesillere taşıyacak öğretmenlerin yetişmesi artık iyice zorlaşmaktadır.

“Başı dik alnı açık bir millet olarak yaşamayı başarmak” ancak yeni nesillerimizi Türkçü eğitimle yetiştirmekle mümkündür, Hiç şüphesiz, Atatürk’ün ifade ettiği gibi yeni nesiller öğretmenlerin eseridir ve istikbali düşünüyorsak öğretmenlerimize gereken önemi vermek zorundayız.

Unutulmamalıdır ki yetiştirdiğimiz gençler hangi vasıflara sahip olurlarsa ve nasıl bir geleceğe koşarlarsa, Türk Dünyası da o vasıflara sahip olacak ve o geleceğe koşacaktır.

Tanrı Türkü Korusun.

Közhan Yazgan

Türk daima zulüm gördüğü ve katledildiği halde, kendi içindeki hainlerinin işbirliğiyle ve Türklerin kafasına yerleştirilmiş Batı hayranlığı ve aşağılık duygusu ile hep barbar ve zalim gösterilmiştir.

Türk düşmanlarının öne sürdükleri maşaların yaptığı katliamları görmezlikten gelenler vahşete ortak oldukları için mazurdurlar. Fakat bu insafsız avcuları metheden içimizdekilere ne denir?:

Köpektir zevk alan seyyad-ı bi insafa hizmetten!...

Tanrı Türkü Korusun.
Prof. Dr. Turan Yazgan

Levent, 11 Ocak 2009