

Türklüğün Geleceğini Engelleme Çalışmaları

Sevgili Okuyucular;

20. yüzyıl boyunca Türklere yapılan katliamlar ne yazık ki bu yüzyılda da devam etmekte... Geçen yüzyılın başında Balkanlar'da koparılan fırtına ile milyonlarca Türk katledildi, bir o kadarı da göçe zorlandı.

Yine Emperyalistlerin maşa olarak kullandıkları bir millet vasıtasıyla Doğu Anadolu'da erkekleri cep-hede olan masum yaşlı, kadın, çocuk 500 bine yakın Türk vahşice katledildi. Rusya ise Türkiye'nin etrafını boşaltmak için Türklere sürgünler uyguladı, katliamlar yaptı. Milyonlarca Türkü hayvan vagonlarında ana yurtlarından söküp sürgüne gönderdi, Azerbaycan'la aramıza Ermenileri soktu.

Kıbrıs'ta, Doğu Türkistan'da, Afganistan'da, Bulgaristan'da yapılan katliamlar ve daha nicelerinde hep Türkler hedef alındı. Bu yüzyıldaki kaybımızın en iyimser hesaplarda 100 milyonu bulduğu ifade edilmektedir.

Türklerin öz be öz vatani olan ve Misak-ı Milli sınırlarımız içinde bulunan topraklarda bir milyondan fazla insan öldürülüyor ve Türkler'den hiç bahsedilmiyor. Irak'tan sonra Suriye'de de bu toprakların asıl sahipleri olan Türkmenler yok sayılıyor.

Tüm bu vahşetlerin ortak amacı Türklüğün geleceğini engellemek.

Küresel sermayenin daha zenginleşmesi ve Batılı ülkelerin Dünya'ya daha fazla hakim olması için her türlü gaddarlık yapılıyor. Bu sermaye küreselleşmeyi elzem göstererek beyinleri yıkıyor ve yıkanmış bu beyinlerle de kendi menfaatini en üst düzeye çıkarıyor.

Amaç Dünya'nın kısıtlı ve eşit dağılmayan kaynaklarına daha fazla sahip olmak, Türk coğrafyasındaki kaynakları kontrol etmek.

Batı çok iyi biliyor ki Türkler Allah'ın kendilerine bahsettiği bu kaynakları kendileri kullanırsa Dünya'ya yeniden hükmedecekler ve tıpkı geçmişte olduğu gibi dünyada sömürü olmayacak, soygun bitecek, kendi vahşi medeniyetleri son bulacak...

Geçtiğimiz ay Doğu Türkistan, Irak ve Suriye'de Türklere karşı yapılan ve hepimizi derinden üzen katliamlar da hep, bu vahşi sömürge medeniyetinin yaşaması, daha zengin olması için. Bu gerçeği gençlerimize, çocuklarımıza çok iyi anlatmalıyız. Milletimiz mutlaka bunun farkında olmalı.

Türklerin refahı ve mutluluğu kendi coğrafyalarındaki kaynaklara kendilerinin hükmetmesiyle tekrar başlayacaktır. Bu ise **Dilde, Fikirde, İşte Birlik** ile mümkündür. Bu ülkenin gerçekleşmemesi için Batı'nın, Rusların, İran ve Çin'in direk veya maşa milletler üzerinden uyguladığı politikalar hepimizin malumudur.

20. yüzyılın başında gerçek Türk aydınları tarafından ortaya atılan Gaspıralı İsmail ve Ziya Gökalp ile sistemleştirilmiştir olan bu ülkü unutulmamalıdır. Bu ülkü aynı zamanda Ulu Önder Atatürk'ün de hepimize vasiyetidir.

Türk milleti, ancak böyle tarihte olduğu ve hak ettiği yere yeniden kavuşacak, dünyaya adalet gelecektir.

Tanrı Türk'ü Korusun.
Közhan YAZGAN

Güçlü bir ordu, güçlü bir adalet cihazı halkı selamete kavuşturur. Selametin olmadığı yerde hürriyet olmaz, istiklâl olmaz, huzur olmaz, refah olmaz.

Kısaca devlet olmaz.

Devletin olmadığı yerde millet olmaz.

Devlet bu hizmetleri en güçlü ve hızlı bir şekilde ifa ederken milleti de geliştirmeye mecburdur. Zaten milletin gelişmesi için ortam da sağlanmış olur.

Millet demek, millî kültür demektir.

Millî kültüre sırt çeviren devlet varlık sebebini kaybetmiştir veya başkaları için vardır.

Millî kültür; millî maneviyatı yüceltir. Millî maneviyat milleti yüceltir.

Yüce millet yüce devlete layıktır. Ve ne pahasına olursa olsun onu kurar, ona kavuşur.

O halde işe, orduyu ve adaleti maddeten ve manen güçlendirmekten başlayarak, millî kültüre sarılmak, millî maneviyatı yükseltmek ve millî devlete kavuşmak gerekmektedir.

Tanrı Türk'ü Korusun.
Prof. Dr. Turan Yazgan

Levent, 25 Şubat 2005